



HOLSTEBRO VALGMENIGHEDS BLAD

Nr. 83

1. juli – 1. november 2008

27. årgang



Foto: Richard Nielsen

Konfirmanderne 18. maj 2008

VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Valgmenighedskirken, Skolegade 29, 7500 Holstebro

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post: karen.bjerre.madsen@holstebro.dk

Næstformand: Bente Østergaard, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630, e-post: wiwel@hotmail.com

Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023, e-post: conny.m-n@mail.tele.dk

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857, e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: aagade9@hotmail.com

Holger Kvist, Kuhlausvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9740 5465, e-post: hhkvist@gmail.com

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk

Kirketjener: Carsten W. Smith, Nørreparken 47, 7500 Holstebro, tlf. 2422 8140, e-post: carsten@wesselsmith.dk

Kirkesanger: Astrid Bildsøe Andersen, Øster Nørbyvej 24, Fjaltring, 7620 Lemvig, tlf. 9788 7050

Organist: Svetlana Michelsen, Struervej 109 D, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5833/2685 5833, e-post: svetlanamichelsen@hotmail.com

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, tirsdag kl. 12.00-13.00, torsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale. **Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg.**

Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, **Per Vitting Bojsen**, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32), e-post: per.valgm@get2net.dk

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 15.00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales.

Friweekends, fridage og ferie:

Jeg holder ferie: Fra den 30. juni til den 23. juli endvidere friweekend den 6. - 7. september. Jeg er på tur fra den 4. oktober til den 11. oktober. Embedet passes af Valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen, Aulum, tlf. 9747 2413.

Holstebro Valgmenigheds Blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret *senest den 1. oktober 2008*.

BREV FRA PRÆSTEN 1968

Nogle år husker man, andre er gået i glemmebogen. Markante år som 1940, 1945, 1963, 1968, 1969, 1972, 1989, 1992, 2000, 2001 er år, som har brændt sig ind i hukommelsen for det gode eller for det onde.

Den engelske dronning Elizabeth talte engang i forbindelse med Dianas død om et horribelt år, et annus horribilis. År kan være frygtelige, men år kan også være mindeværdige, annus mirabilis, hedder det.

Nogle år går over i historien. 1945 huskes for befrielsen, 1940 for besættelsen og så fremdeles. I år er det 40 siden, året hed 1968. Et år, som navngav en hel kommende generation, men hvad skete der egentlig i selve året? Ja, det afhænger jo nok af, hvor man var. For mit eget vedkommende hørte vi Giro 413 efter søndagsmiddagen bestående af kalvesteg, sursød sovs og vandbakkelser med flødeskum og syltetøj – hver søndag.

Og til daglig et landsbyliv. Samtidig skete der i året store ting over hele verden, og de begivenheder kom ind i vores lille mikroverden sammen med Horisont, Peter Dalhoff og John Danstrup. Og vi mærkede historiens vingesus det år: 68.

Sagt på en anden måde skete der det, at vi - efter 2. Verdenskrig - forstod, at verden var blevet global (længe før ordet var blevet introduceret). Vi kunne med en nu afdød filosofers ord leve i vores landsby samtidig med, at hele verden havde en anden dagsorden. Dog betød begivenhederne i 1968, at en ny verden blev formet på godt og ondt.

Hvad var det lige, der skete? Ja det var et annus horribilis. Det startede med, at Viet´Cong indledte en blodig offensiv, og der blev svaret igen med My Lai-massakren. Vi husker alle politimesteren med pistolen på tindingen af et medlem af Viet´Cong, og så kom begivenhederne slag i slag. I det år havde vi også en ophidset amerikansk valgkamp, hvor Nixon til sidst besejrede Hubert Humpfrey. Det var en ting, men det værste var, at man den 4. april myrdede Martin Luther King i Memphis. Man slog den amerikanske drøm ihjel for alle de sorte, der var begyndt at drømme, og i maj måned



udbrød der studenteruroligheder overalt i USA, Mexico, Berlin, Rom, Paris og København. Andre var begyndt at drømme, og de store generationer fra efterkrigstiden ønskede forandring. Den 3. juni blev kunsten ramt: Andy Warhol blev skudt, men overlevede, og få dage efter skød en palæstinensisk immigrant Robert Kennedy, og dermed var en epoke i efterkrigstidens amerikanske historie forbi.

Oven på det kom så foråret i Prag i midten af juni. En blomsterrevolution, der blev slået ned i august af de sovjetiske besættelsestropper, og vi husker alle Jan Palach, der satte ild til sig selv på Wencelas Pladsen. Det var, som om, at hver eneste gang en drøm eller et håb dukkede op, så blev drømmen eller håbet hurtigt slukket igen. Alligevel startede der fredsforhandlinger i Paris med henblik på en afslutning af Vietnam-krigen, og ungdomsoprøret førte til en modernisering – også af det danske samfund. Men omkostningerne var store. Den 11. december døde så Karl Barth, den sidste af de store teologer, der havde kæmpet mod Adolf Hitler, og Barths hovedtanke var, at der var forskel på Gud og mennesket, og fjernede man denne forskel, kom barbariet.

Og det var så det, der skete efter 1968. I stedet for Gud, kom man til at tro på så meget andet, som forfatteren til Rosens Navn, Umberto Eco, hævdede i 1980'erne. I stedet for Gud indsatte man ideologierne som marxisme eller kommunisme. I stedet for Gud kom naturen eller kulturen i centrum. Ja, man hævdede endda enkeltpersoner op til guddommelig status, som det skete med Bjarne Riis og Poul Kjøller, for ikke at tale om Michael Jackson, som indspillede en video med 5.000 børn med billeder af den store sanger. En video, som kunne gøre selv Bresjnev og Ceausescu misundelige. Herhjemme udmøntede det sig jo i, at man afviklede historien og gjorde alt til sociologi og samfundshistorie. Man talte om indoktrinering, og selv morgensang blev anset for noget farligt og gammeldags. Det, der skete i 1968, sendte impulser helt frem til vores tid.

I dag står vi så i et nyt år; også vi rammes af store verdenspolitiske kriser. Vi mangler fødevarer efter år med lagre, og katastrofer rammer Burma og Kina. Måske er der ved at være en forståelse for, at vi ikke magter alt selv, men at vi kun ved at tro og ved at være fælles kan leve i denne verden, der er blevet så stor for Lasse Lasse lille og alle os andre.

Det er det, der ligger i den bøn, Jesus lærte os, om Fader Vor, Du, som er i himlene, helliget worde dit navn, komme dit rige ... Vi er ikke alene om at bære de horrible år og de år, der er fyldt med mirakler. Og det gør, at vi kan leve. Om det skrev digteren Poul Borum i det digt fra midten af 90'erne. I dette nytårsdigt siger han:

Et år mere Herre

Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke dig

Et år af sorger og glæder - nærbeder og ligegyldigheder

Opfyldthed og nød, - et år nærmere min død

Et år mere af forsvindende drømme og knopper der blev til løv

Et år mere lagt oven i bunken af år der synker længere ned og bliver støv

Et år mere at samle grunde til at ville

Et år mere Herre.

Må det gøre, at vi kan klare de kommende år i det håb, at de ulykker, der skete i 1968, ikke gentager sig. (Uddrag af nytårsprædiken nytårsmorgen 2008).

PERSONALIA

DØBTE

16-3-2008: *Martha Obionu Overby Larsen*, datter af Stella Elisa Ada Obionu Overby og Anders Sølvbech Larsen, Dybbølsgade 10, 7500 Holstebro.

11-5-2008: *Micas Lyngsø Møller*, søn af Anja Lyngsø Møller og Kenneth Møller, Banetoften 66, 7500 Holstebro.

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)

14-3-2008: *Lone Grønbæk*, født 1963, Sønderparken 18. st.tv, 7500 Holstebro.

27-3-2008: *Poula Tyregaard Rindom*, født 1924, Parkvej 42, 7500 Holstebro.

27-4-2008: *Anna Cathrine Lægård*, født 1908, Beringsvej 19, lejlighed 33, 7500 Holstebro.

IND- OG UDMELDELSER

7 personer har meldt sig ud, mens 18 personer er indmeldt.

Valgmenigheden tæller herefter 991 medlemmer.

KONFIRMANDTUR TIL ROM

Just hjemkommet fra en fantastisk tur til Rom sammen med konfirmanderne og kyndigt organiseret og ledsaget af Peter Hedegaard føler vi en helt umiddelbar trang til at udtrykke vores begejstring. Vi har valgt at fokusere på, hvad en sådan dannelsestur gør ved de unge mennesker. – Allerførst skal I lige vide, forældre, at I har grund til at være ovenud stolte af jeres unge mennesker. Det var vi. De opførte sig helt eksemplarisk. De kendte jo ikke os alle lige godt, og alligevel herskede der aldrig tvivl om eller uvilje omkring ”bestemmelsesretten”.

Ikke alle konfirmander havde prøvet at tjekke ind i en lufthavn og prøvet at flyve før. Det fik de lært. De fik også lært, hvor vigtigt det er at passe på boardingcard og pas, hvis der ikke skal skabes panik inden flyafgang. - Og så Den evige Stad: Rom. Det er en ganske særlig by, som så mange før os har udtalt det. Konfirmanderne og vi var så heldige, at turguiden var utrættelig, begejstret og tålmodig i sin beskrivelse af Roms mange seværdigheder. Der blev fortalt, lyttet, spurgt og fortalt igen, og det var tydeligt for os, at eleverne var godt undervist hjemmefra. Der var endda nogle ekstra vidende elever, der stillede tvivlende spørgsmål. Og sådan er det også bedst. Når kommunikationen går begge veje.

På hotellet var der inkluderet morgenmad, og vi voksne nød samværet med de unge, der gik stille omkring og tog det, de nu bedst kunne lide. Var der noget, der var særlig godt, fik vi voksne besked derom. Der kunne være andre turister i lokalet, og også de kunne nyde samværet med ” vores” unge, og i vore dage kan man nok ikke altid tage det for givet.

De øvrige måltider skulle vi så indtage på forskellige restauranter, hvor eleverne og vi fik lov til selv at vælge fra et menukort, hvor teksten stod på både italiensk og engelsk. Ingen voksne blandede sig i valgene. Og selvom konfirmanderne klarede sig rigtig fint udi det engelske, var overraskelsen alligevel stor, når der havde ”sneget” sig en ansjøs på pizzaen! Men engelsk fik de talt hver dag, når der skulle bestilles mad, og sandt at sige var konfirmandernes engelsk fuldt på højde med de italienske tjeneres!

Konfirmandernes tålmodighed blev også af og til sat på prøve. På Peterspladsen var det nødvendigt at stå i flere timer, hvis man skulle op i kuplen. Det er vi sjældent ude for i Danmark. For nogle af konfirmanderne var der bestemt også en grænse, der skulle overskrides, da de skulle bevæge sig op i den flotte kuppel for at opleve en helt fantastisk udsigt!

Vi overværede også en seance i en svensk klosterkirke, hvor nonnerne



stod og fremsagde de (for os at høre) samme bønner om og om igen. Vi måtte jo som tilhørere og i ærbødighed ikke sige en lyd i ca. ½ time, og det er ikke nemt for moderne unge. Men det er bestemt en oplevelse, de sikkert aldrig får igen. I hvert fald en oplevelse, som de aldrig vil glemme!

Konfirmanderne lærte også, at det er nødvendigt at overholde aftaler om tidspunkter, hvis en tur skal lykkes. Ikke én eneste gang måtte vi vente, fordi en aftale ikke blev overholdt.

Vi havde på vore ture set de dyre, flotte butikker i Rom. Det rakte pengene ikke rigtigt til. Da gik det meget bedre i Porta Portese, et af verdens største gademarkeder. Der var selvfølgelig masser af varer, og mange steder kunne der "forhandles" om priserne. Og det blev der. Vi danskere/jyder elsker at gøre en god handel, og det gør vore unge også. Så helt fantastisk var det jo, når man hos en ihærdig gadehandler fik prisen for et par solbriller sat ned fra 15 til 5 euro!

Der er helt sikkert mange flere gode "ting", eleverne får med sig videre ud i livet efter en sådan fantastisk tur til Rom sammen med deres præst og deres kammerater. Hvor mange unge får den chance? Vi kender i hvert fald ikke andre. Så, bestyrelse i valgmenigheden i Holstebro: I skal være rigtig stolte over jeres valg. De penge er givet rigtig godt ud. Med denne tur er der givet en flok unge konfirmander et fantastisk minde for livet!

Mange bilsener fra 4 taknemmelige tanter og 1 onkel.

Holstebro, d. 5. maj 2008

Kirsten Fibæk, Lissi Madsen, Kirsten Lyngø, Kari Langvad, Bent Sand

DER KOMMER ALDRIG ET MENNESKE SOM HAM

Af Aase Baden Nielsen

Carlo K. Johansen fra Holstebro mindes valgmenighedspræst Morten Larsen, som han var i familie med. Det er i år 120 år siden, Morten Larsen blev valgmenighedens faste præst.

Den optimale slutreplik, affyret af Carlo K. Johansen, kan jeg ikke lade være at indlede med. Vi har siddet og drukket eftermiddagskaffe ved hans køkkenbord og snakket hyggeligt om hans fortid:

”Dette her er sladderbordet, må du vide. Nabokonerne og jeg har bestemt, at hvad der bliver sagt her, må ikke komme videre!”

Ordene siger Carlo Johansen med dyb alvor, men med et lille smil lurende i mundvigene. For må ordene ikke komme videre, kommer der heller ikke en artikel ud af det. ..

Det 86-årige medlem af Holstebro Valgmenighed kan se meget alvorlig ud, når han vil, men det varer ikke ret længe ad gangen...

Jeg har kontaktet Carlo Johansen i anledning af, at det i år er 120 år siden, navnkundige Morten Larsen – i 1888 – blev valgmenighedens faste præst. Carlo Johansens bedstemor var søster til Morten Larsen.

Landskendt og agtet

Der er skrevet flere bøger og artikler om Morten Larsen (1851-1936). Jens Krustrups bog ”Morten Larsen” fra 1946 giver således et åbenlyst indtryk af, hvilken kæmpe på sit felt Morten Larsen var. Han var i fyrrer år præst for Valgmenigheden i Holstebro, i kirkelige kredse var han en landskendt figur med markante meninger.

I Holstebro var der i 1883 blevet stiftet en valgmenighed; i 1887 kom Morten Larsen til byen, og i 1888 blev han menighedens faste præst. Han blev medarbejder ved friskolen, der i 1894 knyttede hans søsterdatter Karen Johansen til skolen, hvis leder hun senere blev. Karen Johansen fortalte siden, i en bog udgivet i 1942, træk af Morten Larsens livshistorie. Morten Larsen var død seks år forinden, den 19. september 1936, efter nogen tids sygdom.

Ugift hele sit liv

”Min bedstemor var søster til Morten Larsen. Jeg ved, hun tog sig meget af ham,” begynder Carlo Johansen. Morten Larsen blev som ung forelsket i en



Carlo K. Johansen foran billedet med de 98 farver. Billedet har han selv broderet.

ung pige, Asta, som også holdt af ham. Men noget gik galt, de fik ikke hinanden, og Morten Larsen forblev ugift hele sit liv.

”Men i hjemmet nær friskolen ved Nørreport, nærmere betegnet Morten Larsens Gård, var der altid en hyggelig atmosfære, fortsætter Carlo Johansen. ” Min faster Karen Johansen havde sin egen stue, det samme havde Morten Larsen og den elskelige Andrea, som sørgede for stort og småt i husholdningen igennem 40 år. Mine forældre og vi børn var ofte på ferier i Holstebro, vi boede dengang i Munk Sjørup ikke langt fra Ranum, hvor min far var lærer. Og jeg husker, vi alle samledes til spisning om aftenen i Andreas stue og ud på aftenen til en kort andagt samme sted.”

Et mageløst menneske

”Det var mest Andrea, vi knyttede os til. Jeg kan huske, hun sagde om Morten Larsen: ”Der kommer aldrig igen et menneske som ham”. Når vi var på besøg, kunne hun sige, vi skulle gå ind til Morten Larsen, for han ville tale med os. Og vi kom aldrig derfra uden en to-krone. Han kunne godt sige til os børn, vi skulle opføre os ordentlig, det lå jo også i opdragelsen, at det skulle vi. Men han forsøgte aldrig at præge os eller prædike for os. Jeg husker ham mest som en venlig gammel mand.”

”Karen Johansen var vi lidt bange for. Hun kunne sætte sig i respekt, men hun var altid retfærdig. En gang om året rejste hun til København med de elever, som skulle til præliminæreksamen på universitetet; eksamen kunne



Der går ikke en dag, uden at Carlo K. Johansen sætter sig til sit klaver og spiller.

man ikke tage i Holstebro. Hun var vellidt af eleverne på disse ture. Min søster Gerda Marie var i øvrigt elev hos hende på det allersidste kursus, før skolen blev nedlagt.”

Når Carlo Johansens forældre med deres børn var på ferie i Holstebro, boede faderen altid i Morten Larsens hus, mens moderen og børnene boede i Nørregade.

”Min mor havde i mange år været en velanskrevet medarbejder hos Marie Madsen, i folkemunde kaldet Smør Marie. Så Marie Madsen blev ikke glad, da min mor fortalte, at nu ville hun giftes. De holdt dog siden forbindelsen, og jeg husker, vi var velkomne hos hende og at vi børn skulle kalde hende for Tante Madsen. ”

Med nål og tråd

Selv blev Carlo Johansen uddannet som skrædder.

”Jeg overtog en kammerats skrædderforretning i Gl. Ry. Den havde jeg i to år, men så kom krigen, og det var umuligt at skaffe det stof, jeg havde brug for. Så jeg søgte og fik en stilling som tilskærer på en fabrik i Ry. I 1961 flyttede jeg og min familie til Holstebro, hvor jeg blev ansat som tilskærer på Jens Sindings Konfektionsfabrik.

At Carlo Johansen har kunnet håndtere ikke blot en tilskærersaks men også nål og tråd, ses der spor af overalt i hans hus. Han lever alene, efter hans hustru Anny døde i 2003.

”Ja jeg er blevet stiknarkoman”, siger han med et lunt smil og peger hen på spisebordet, hvor vaser og andre pynteting er anbragt på fine små bordservietter syet med hardangersyning. Carlo Johansen har selv lavet dem alle.

”Der er 98 farver i dette broderi,” fortæller han videre og peger på et stort indrammet blomsterbillede på væggen.

Ud over at brodere spiller han klaver. Han spiller et stykke for mig med så stor livfuldhed, at man skulle tro, det var et purungt menneske, der spillede!

Hunden Kvik

”Kan du huske mere om Morten Larsen?”

”Han holdt meget af at spadserere. Han havde altid sin lille hund, Kvik, med sig. En dag var Kvik pludselig forsvundet, og der var stort røre. Min søster gik ud ad Lægårdvej for at lede efter hunden, og hun fandt den. Da hun kom hjem til Morten Larsen med Kvik i favnen, fik hun en femkroneseddel for sin indsats.”

”Man fornemmer, at det daglige liv, der blev levet i huset ved Nørreport, var et fredeligt og rart liv?”

”Ja lærerne kom for eksempel altid ind til Andrea til formiddagskaffe. Ja det var et godt sted at være.”

NYT BESTYRELSESMEDELM



Frans Pærregaard, der er indtrådt i bestyrelsen, præsenterer sig nedenfor:

Jeg er født i 1940 i Ordrup nord for København, blev student i 1958 og cand. mag. i engelsk og latin i 1971. Samme år blev jeg ansat som adjunkt ved Holstebro Gymnasium og HF kursus, hvor jeg underviste til min pensionering i 2007. Foruden i valgmenighedens bestyrelse er jeg indvalgt i bestyrelsen for Nordvestjysk Musikkreds, Holstebro Filmklub, Den Frie Musikskoles aftenskole og mit lokale ejerlaug.

Frans Pærregaard

NYT FRA BESTYRELSEN

Torsdag den 13. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling i Holstebro Valgmenighed, og 70 medlemmer var mødt op for at høre alle bestyrelsesmedlemmer fortælle om arbejdet i menigheden.

Der fremkom en kritik af bestyrelsens beslutning om at tilbyde at betale størstedelen af de unge konfirmanders tur til Rom som led i deres konfirmationsforberedelse. Denne bemærkning blev kommenteret af formanden og af præsten. Begge sagde bl.a., at turen er en dannelsesrejse, hvor bibelhistorie og kirkehistorie er i højsædet. Bestyrelsen vil evaluere de tidligere ture sammen med nogle af de unge, der har været af sted.

Bestyrelsesmedlem Erik Foged ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Frans Pærregaard. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Karen Bjerre Madsen som formand, Bente Østergaard som næstformand, Anders Møller-Nielsen som kasserer og Anna Thordal-Christensen som sekretær. Bestyrelsen har tillige nedsat 16 udvalg med aktive menighedsmedlemmer, der har sagt ja til at hjælpe med ved de mange forskellige gøremål i valgmenigheden.

Imidlertid er den største af alle nyheder, siden sidste valgmenighedsblad udkom, Dagbladets nyhed den 2. maj. Overskriften lød: "Planer om højhus kollapset". De høje planer om et højhus ved Skolegade - Bisgårdgade i Holstebro bliver i første omgang ikke til noget. Byrådets økonomiudvalg har valgt at opgive planerne, efter at firmaet Nordicom, der skulle stå for opførelse af højhuset, har afbrudt samarbejdet med kommunen. Det er det pressede boligmarked, der ifølge borgmester Arne Lægård, er årsag til, at Nordicom har trukket sig ud af projektet. Stille sagt - vi blev glade i bestyrelsen. Vi håber, at der aldrig bliver opført et højhus på dette sted.

Ellers fortsat god sommer til alle. På gensyn bl.a. i kirken.

Karen Bjerre Madsen

FRA KUNSTUDVALGET

Kommende udstilling

I oktober og november vil det igen være et af vore egne medlemmer, som udstiller. Birgith Axelsen er nyt medlem af kunstudvalget, og hun har i mange år udfoldet sig kreativt på mange felter. Hun er medlem af malergruppen "Blå mandag" og får især sin inspiration fra naturen. Hun har haft mange udstillinger på forskellige institutioner her i lokalområdet.

FAMILIEGUDSTJENESTE

MED SPISNING

Torsdag den 6. november 17.30

For fremtiden vil vi to til tre gange om året holde familiegudstjeneste på en hverdagsaften. Vi vil mødes i kirken og synge salmer, jeg vil fortælle bibelhistorie. Derefter vil vi gå over i Valgmenighedens Hus, hvor Per og Gitte har lavet mad til os, og den vil blive serveret af valgmenighedens ældste. Maden koster 40 kr. for de voksne og er gratis for børnene. Efter en godnatsang er vi færdige, senest kl. 19.30. Af hensyn til madlavningen vil vi gerne have en mail (thordal-christensen@webspeed.dk) eller en telefonopringning (9742 5857) senest søndag den 2. november. Så kom og vær med. Slip for madlavning og få åndelig og materiel føde med i købet. Alle er velkomne!

Peter Hedegaard

KONFIRMATIONER

I DE KOMMENDE ÅR

Fra 2010 har jeg valgt at konfirmere på Store bededag

2009	Søndag den 17. maj	kl. 10.00	(5. s. e. påske)
2010	Fredag den 30. april	kl. 10.00	(St. bededag)
2011	Fredag den 20. maj	kl. 10.00	(St. bededag)
2012	Fredag den 4. maj	kl. 10.00	(St. bededag)
2013	Fredag den 26. april	kl. 10.00	(St. bededag)
2014	Fredag den 16. maj	kl. 10.00	(St. bededag)
2015	Fredag den 1. maj	kl. 10.00	(St. bededag)

Konfirmationsforberedelse 2008-2009

Konfirmationsforberedelsen begynder med en gudstjeneste søndag den 28. september kl.10.00. Derefter mødes vi i Skolegade 32, hvor I vil blive skrevet ind. Medbring venligst jeres dåbsattest. Jeg vil fortælle om undervisningen og svare på spørgsmål. Er man forhindret, så kontakt mig endelig. Konfirmationen er fastlagt til den 17. maj kl. 10.00.

Peter Hedegaard



MØDER OG ARRANGEMENTER

SÆSONEN 2008

Mandag den 30. juni kl. 19.00: Aftengudstjeneste ved Kjeld Slot Nielsen.

Mandag den 11. - søndag den 17. august: Højskoleuge 2008.

Højskoleugen for de midt- og vestjyske valgmenigheder arrangeres i år af Holstebro Valgmenighed og går til Uldum Højskole. Programmet ligger i kirken og på præstekontoret. Tilmelding kan ske til præsten eller Anna Thordal-Christensen, hvor man også kan få yderligere information. Vi råder over ca. 30 pladser.

Mandag den 25. august kl. 19.00: Aftengudstjeneste.

Lørdag den 30. august: Tilbud om teatertur til valgmenighedens medlemmer. I forlængelse af Peter Hedegaards gennemgang af Anne Marie Løns roman "Prinsesserne" i november 2006 blev det besluttet at undersøge mulighederne for at overvære Vendsyssel Teaters opførelse af skuespillet, der er bygget over denne roman. Vi har nu fået mulighed for at købe 40 billetter til forestillingen den 30. august kl. 15. Billetprisen er 195 kr., og vi regner med at arrangere fælles bustransport til Hjørring. Prisen for billet og transport bliver ca. 400 kr. pr. person. Tilmelding hurtigst muligt og senest 15. juli til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Billetterne fordeles efter "først til mølle"-princippet.

Mandag den 8. september: Grundtvigs fødselsdag.

Fejres i Råsted kirke og på Skærum Mølle. Det er i år 225 år, siden Grundtvig blev født. Det begynder med gudstjeneste i Råsted kirke kl. 17.00. Prædikant titl. biskop Jan Lindhardt, Roskilde. Bispising på Skærum Mølle kl. 18.00 og dernæst foredrag kl. 19.00 ved biskoppen. Tilmelding til Skærum mølle.

Søndag den 14. september: Høstgudstjeneste med kirkefrokost.



Søndag den 18. september kl. 19.30: Orgelkoncert med domorganist Birgitte Ebert, Ribe. Birgitte Ebert vil blandt andet spille værker af Mendels-sonn og Johan Sebastian Bach. Kom og hør en af landets fineste organister. Gratis adgang.

Lørdag den 4. - lørdag den 11. oktober: Toscana-tur.

Som tidligere annonceret arrangeres en efterårstur til Toscana, og vi har inviteret Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed med. Turen arrangeres i samarbejde med Riis Rejser i Lemvig, og vi flyver med Cimber Air til Parma og hjem igen. Vi skal besøge alle de kendte steder i Toscana: Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, Lucca, og vi drager også et smut til Assisi og ser den hellige Frans' og Johannes Jørgensens smukke by. Turen er fuldttegnet.

Torsdag den 23. oktober kl. 19.30: Foredrag med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Århus. Arrangeres sammen med højskoleforeningen.



Søndag den 26. oktober: Efterårsmøde i de midt- og vestjyske valgmenigheder. Afholdes i Kjellerup, og nærmere program følger.

Tirsdag den 28. oktober kl. 19.30: Foredrag med forfatteren Ida Jessen. Arrangementet finder sted på Holstebro Bibliotek i salen og afholdes i samarbejde med højskoleforeningen og biblioteket. Billetter á 50,00 kr. kan købes efter 1. september hos Karen Bjerre Madsen og Anna Thordal-Christensen. Vi råder over 50 billetter.



Søndag den 2. november (Allehelgensdag): Kirkefrokost.

Torsdag den 6. november 17.30: Familieaftengudstjeneste.

Torsdag den 13. november kl. 19.30: Foredrag med Mette Bock: "Fra folkekirke til designerkirke". Mette Bock er tidligere chefredaktør for Jyske/Vestkysten og er nu direktør i Danmarks Radio.

Søndag den 21. december: Julekirkefrokost.

Efterårs-højskoleformiddage

Som sidste år vil vi mødes en række formiddage til foredrag og sang:

Tirsdag den 4. november kl. 9.30

Peter Hedegaard: Jens Smærup Sørensen: *Mærkedage*

Tirsdag den 11. november kl. 9.30

Fhv. friskolelærer Aksel Refsgaard: *Knuth Becker*.

Tirsdag den 18. november kl. 9.30

Valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen: Lars Saabye Christensen: *Modellen*.

Tirsdag den 25. november kl. 9.30

Peter Hedegaard: Khaled Hosseini: *Drageløberen*

Peter Hedegaard





GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. JULI TIL 1. NOVEMBER 2008

(Gudstjenester ved valgmønsterspræsten i andre kirker i valgmønstedens område er anført i parentes)

30. juni	6. s. e. Trin.	19.00	Kjeld Slot Nielsen Aftengudstjeneste
6. juli	7. s. e. Trin.	9.00	Kjeld Slot Nielsen
13. juli	8. s. e. Trin.	9.00	Kjeld Slot Nielsen
20. juli	9. s. e. Trin.		Ingen gudstjeneste
28. juli	10. s. e. Trin.	19.00	Aftengudstjeneste
3. august	11. s. e. Trin.	10.00	
10. august	12. s. e. Trin.	10.00	(Aulum 8.30)
17. august	13. s. e. Trin.		Ingen gudstjeneste. Højskoleuge Uldum
25. august	14. s. e. Trin.	19.00	Aftengudstjeneste
31. august	15. s. e. Trin.	10.00	
7. september	16. s. e. Trin.	9.00	Kjeld Slot Nielsen
14. september	17. s. e. Trin.	10.00	Høstgudstjeneste (efterfølgende kirkefrokost)
21. september	18. s. e. Trin.	10.00	
28. september	19. s. e. Trin.	10.00	Gudstjeneste Konfirmandindskrivning
5. oktober	20. s. e. Trin.	9.00	Kjeld Slot Nielsen
12. oktober	21. s. e. Trin.	10.00	
19. oktober	22. s. e. Trin.	10.00	
26. oktober	23. s. e. Trin.		Efterårsmøde i Kjellerup
2. november	Allehelgensdag	10.00	(efterfølgende kirkefrokost)
6. november	Familiegudstjeneste	17.30	(efterfølgende middag i Skolegade)

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEMMENE OG SYGEHUSET

Skredsande	7. august	10.30
Mellemtoft	9. september	14.30
Beringshaven	23. september	14.30