



HOLSTEBRO VALGMENIGHEDS BLAD

Nr. 85

1. marts – 1. juli 2009

28. årgang



Foto: Richard Nielsen

Morten Larsens billede restaureret

VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Valgmenighedskirken, Skolegade 29, 7500 Holstebro

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890, e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk

Næstformand: Bente Østergaard, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630, e-post: bente.oestergaard@holstebro.dk

Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023, e-post: conny.m-n@mail.tele.dk

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857, e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: aagade9@hotmail.com

Holger Kvist, Kuhlausvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9740 5465, e-post: hkhkvist@gmail.com

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk

Kirketjener: Carsten W. Smith, Nørreparken 47, 7500 Holstebro, tlf. 2422 8140, e-post: carsten@wesselsmith.dk

Kirkesanger: Astrid Bildsø Andersen, Øster Nørbyvej 24, Fjaltring, 7620 Lemvig, tlf. 9788 7050

Organist: Svetlana Michelsen, Struervej 109 D, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5833/2685 5833, e-post: svetlanamichelsen@hotmail.com

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, e-post: phvalg@mail.dk. Træffes i øvrigt på

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 15.00-18.00 samt efter aftale. Fridag mandag. **Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg.**

Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, **Per Vitting Bojsen**, Haydnsvej 21, 7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32), e-post: per.valgm@get2net.dk

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales.

Friweekends, fridage og ferie:

Ferie fra den 21.-28. marts 2009, kursus den 31. marts 2009 samt i Rom med konfirmanderne fra den 24.-29. april 2009. Embedet passes alle gangene af Valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen, Aulum, tlf. 9747 2413.

Holstebro Valgmenigheds Blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansvarshavende: Peter Hedegaard.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret *senest den 1. juni 2009*.



BREV FRA PRÆSTEN OM MOTION OG KROPPEN SOM ET TEMPEL

Mens dette skrives, er vi kommet ind i 2009, og jeg har nu gået til styrketræning i et par måneder. I dette Herrens år 2009 diskuterer man som altid ved årsskiftet motion. Man skal dyrke kroppen som er et tempel. Det vil nok tage lang tid. Nu siger nogen, at man kan motionere forkert, og man kan dyrke for megen motion, jf. Storm P.'s gamle tegning om motion. Det bekymrer jo én lidt, - én, der af hensyn til ryggen og vægten piner sig selv en til to gange om ugen for at styrke ryggen uden ambitioner om at komme til at ligne en gravid Arnold Schwarzenegger. Men motionsdillen er over os; kondicykler, vægte og alskens kropslige torturinstrumenter tager vi i brug for at holde kroppen sund. Vi er i dag nødt til selv at svinge pisken, nu hvor kaptajn Jespersen, Niels Bukh og andre ikke kommanderer med os som i fordums gyldne tider; og end ikke radioen sender pausegymnastik mere. Men motion skal der til i vores tid, hvor vi krumbøjede som munke sidder over computeren eller falder ned med fjernbetjeningen i husets bløde stol. Så vi lader os ikke anfægte, vi, der er kommet i undergangsalderen, vi kæmper videre. Men måske er det godt, ind imellem at huske det gamle ord: En sund sjæl i et sundt legeme. Vi skal pleje vores krop, passe på vores rygge og stramme musklerne, men vi skal også huske, at der også er tale om en sund sjæl. Sjælen, hjernen, hjertet skal også være med. Derfor er det, at menneskene i dag ikke kun søger kropslig føde, men også åndelig. Giv din hjerne føde, lyder det ind i mellem hos MTV, ungdommens musikkanal med mere, der ellers gør en del for at få os til at glemme det. Vi skal føde vores hjerne og sjæl. Også sjælen skal have sit. I dag går vi så til filosofi og læser Kierkegaardsbøger, så de bliver bestsellere. Vi føder sjælen med viden, og vi leder efter de ritualer og de ting, vi måske i 70'erne, 80'erne og 90'erne smed for hurtigt ud med badevandet. I dag skal vi så til igen at give sjælen næring. Sjælen, denne udefinerlige størrelse, som vi ikke kan leve foruden; dette ord for at være menneske og ikke kun krop. Krop og sjæl må arbejde sammen. I kirken fortæller vi om sjælen, om de dyrekøbte sjæle, om menneskets liv. Her møder vi en livsforståelse, som er mere end 2000 år gammel, og som man kan stille sit eget liv op imod. Måske har vi, ligesom vi kan motionere



forkert, også fyldt vores verden med alskens viden så stort som et leksikon uden at kunne bruge denne viden til noget. For megen viden og for lidt visdom, kunne vi ikke få en visdomsminister. Kirken fortæller, at viden ikke er noget i sig selv, men noget, der skal give sjælen kraft og saft til sammen med kroppen at danne en sund sjæl i et sundt legeme.

Det vejleder kirken om, og har man lyst til at studere kristendommen nærmere, til at gå i clinch med og til at arbejde med troen, som var det et "styrketræningsapparat", er man altid velkommen til at kontakte os præster, som jo faktisk er uddannede i kirkens historie; og nok er vi ikke aerobicinstruktører i smarte dragter - vi er mere til det klassiske sort-hvide - men vi vil gerne diskutere og formidle vor viden om kristendommen til hvem, der måtte have lyst. Lyst til at vide noget om dyrekøbte sjæle.



Motion er nødvendigt, hvis man vil bevare appetitten!

Peter Hedegaard

SOM PRÆST OG MENIGHED...

Af Helle Nørby

"Hvad er en god præst?" Det spørgsmål er jeg ikke få gange blevet stillet i løbet af det teologiske studie. Særligt har spørgsmålet gennem de sidste fire måneder på pastoralseminariet været af stor relevans for os studerende, der nu har mulighed for at gå ud i den danske folkekirke, for at forsøge os med præstegerningens udfordringer.

Overvejelserne om hvad en god præst er, mener jeg dog ikke kan stå alene. Tværtimod skal spørgsmålet om den gode præst besvares med spørgsmålet om, hvad en god menighed er, for uden en menighed er præsten overflødig. Den holdning er der dog ikke enighed om, og forholdet mellem præst og menighed er meget omdiskuteret i en tid, hvor flere og flere præster ansættes som funktionspræster, hvormed de bliver kaldet til et embede uden en reel menighed.

Grundtvig betragtede forholdet mellem præst og menighed som en tvingende nødvendighed, som vi eksempelvis kender det fra hans sang til sin Marie, hvori han sammenligner forholdet mellem præst og menighed med ægteskabet. Jeg holder meget af Grundtvigs tankegang, og på trods af funktionspræsterne og fordelene ved deres arbejde, mener jeg alligevel, at sammenhængen mellem præst og menighed er afgørende for begge parter. Derfor er relationen mellem præst og menighed også afgørende, når vi nyuddannede teologer søger drømmejobbet – og det er uanset om drømmen er at blive ansat som traditionel sognepræst eller som eksempelvis gade-, ungdoms- eller virksomhedspræst.



Min forståelse af en menighed er blevet udvidet og mere nuanceret gennem de seneste måneder, og det skyldes ikke mindst de 14 dages praktik, som jeg havde i Holstebro Valgmenighed. Mange tak for at jeg måtte være en del af jeres fantastiske fællesskab og deltage i hverdagen som valgmenighedspræst gennem Peters virke. Det var spændende at opleve hverdagen i en grundtvigsk valgmenighed og følge min gamle højskoleforstander fra Ryslinge Højskole i to travle og meget lærerige uger. De to uger gav mig ikke alene mange indtryk og oplevelser af at være præst – De gav mig også en god fornemmelse af en grundtvigsk valgmenighed i dens helhed. Tidligere på efteråret var jeg i praktik hos en traditionel sognepræst i Sydjylland, og selvom praktikken i det sydjyske også var meget lærerig og udfordrende, erfarede jeg i Holstebro, at der er stor forskel på en almindelig sognemenighed og en valgmenighed. I valgmenigheden fik jeg hurtigt fornemmelse af, at kirken er et fælles projekt, hvorfor jeg ikke alene var i praktik hos præsten, men derimod hos hele menigheden. For i modsætning til mange menigheder er det hos jer ikke præsten alene, men derimod menigheden og samarbejdet mellem menighed og præst, der skaber kirken og dens rammer.

I springet mellem studieårenes trykke rammer og virkelighedens arbejdsverden har oplevelserne fra Holstebro Valgmenighed gjort stort indtryk på mig. De har været med til at udvide min forståelse af menighedskulturen, og derfor håber jeg også, at jeg i mit fremtidige virke vil formå at videreføre stemningen og sammenholdet fra jeres menighed. Dog er jeg endnu ikke helt afklaret om, hvorvidt jeg er klar til at prøve kræfter med udfordringen om at blive en god præst. Tanken om at skulle stå i den sorte præstekjole synes endnu på én gang at være både fascinerende og frygtindgydende. Men endnu engang tak fordi jeg måtte være med i jeres dejlige fællesskab – Det blev to uger i november, som jeg næppe glemmer.

LANGFREDAGSPRÆDIKEN

Tanker fra påsken 2008

Se, hvilket menneske – Ecce homo – siger den romerske statholder Pontius Pilatus i Johannes evangeliet, da han ser Jesus i påskedagene for så mange år siden. Han så et menneske, som han ikke fandt skyld hos, alligevel vaskede han hænder og lod Jesus henrette på Golgatha og tyven Barabbas gå fri. Se, hvilket menneske!

Ved årsskiftet melder tanker sig, tanker, præget af status, tanker, der dukker op, når man gør lidt status over en forløben periode. Hvordan har vi set på mennesket. Det gør der hver gang, det bliver Langfredag, også her vander tankerne til, hvordan det går menneskeheden.

På en måde har de sidste mange år været præget af en humanistisk tankegang. Mennesket er godt, og er det ikke godt, kan man med pædagogik, psykologi og venlighed gøre det godt. Samfundet tager vare på mennesket, sørger for det. På den anden side står så den kristne tanke: at mennesket efter syndefaldet er både godt og ondt. Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg, sagde Paulus. Vi ved godt, at vi skal gøre det gode, men glemmer det. Mennesket er syndigt, og arvesynden – som mange kan have det svært ved – er jo, at vi glemmer medmennesket og Gud.

Først må vi indse dette og ud fra den erkendelse, at vi er syndere, kan vi ved syndernes forladelse leve i tjeneste for Gud og mennesker. Først erkendelsen af det onde, forsagelsen, og dernæst kan man gå i tjeneste for medmennesket.

I disse dage hvor dette skrives, og lidelserne florerer, og håbet synes helt væk for en løsning i Mellemøsten, så dukker billederne af mørkets gerninger op. Vi ser billederne af lidelserne i lejrene, vi bliver mindet om den tid og vores egen med Bihac, Sarajevo, Grosny, Algeriet, Rwanda, Darfur, og hvor ondskaben ellers florerer trods alle vore humanistiske idéer, og trods vor store viden er vi nødt til at starte forfra og sige, som Elie Wiesel gjorde det i Auschwitz: Aldrig mere Auschwitz.

Vi må hele tiden fortælle dette, kæmpe med dæmonerne hos os selv, vide, at menneskene i grunden er ens, at vi er alle ens.

I novellen "Kælderer" fortæller forfatteren Aksel Heltoft om en kælder med krigsfanger i Hamburg under 2. verdenskrig. I kælderen er alle folkeslag forsamlede; man laver gummimåtter af bildæk, og SS passer fangerne. En dag kommer en SS-mand på inspektion. Alle stopper arbejdet, da SS standser foran en russer, der har grønne vanter på, SS'ernes grønne vanter, stjålne vanter, og spændingen stiger. Da hvisker en polak til Aksel Heltoft: Vi er alle

ens, vi er alle syndige, skyldige, for ingen griber ind, og alle er lidt spændte. SS slår russeren til blods. Så kommer Jesus pludselig ind i kælderens, da alle har råbt: "Det er nok". Alle stopper, også SS stopper mishandlingen, og Jesus er hos den mishandlede, der halvdød vågner. Alle ved, at der er en grænse, og de har overskredet den menneskelige grænse. Det er som en kirke, denne uhumske kælder med sved og latrinen; Jesus forsvinder igen, og livet fortsætter. Heltoft beretter om det, at vi alle er skyldige, og inderst inde er vi alle syndige; vi lader stå til og ender i mørkets kælder og lader dæmonerne hviske, ligesom vi også gør det i dag, når menneskeheden forfalder til uhyrlige tanker.

I påsken fortæller kristendommen om Jesu lidelse langfredag, Jesus dør for os alle. Han træder i alle lidendes sted; han er Herrens og menneskenes lidende tjener. Men han opstår påskemorgen for at sige, at alle de, der lider, bærer hans navn, at det altid er nok med de menneskelige lidelser, at han vil være hos alle, der lider. Det er det, Axel Heltoft bruger til beskrivelse af lidelserne i kælderens. At Guds søn bærer verdens synd, den som vi forårsager og er skyld i.

Det er det, kristendommen fortæller: at i vores verden, er alle syndige og skyldige, - og skyld er ikke noget kirken har fundet på, som Susanne Brøgger så rigtigt siger det, - skyld har vi alle for de ting, der mislykkes for os, når vi søger ofre for det, vi ikke selv magter. For det er ikke kun Pontius Pilatus, der siger: Se, hvilket menneske. For derefter at ofre Menneskesønnen i samarbejde med Herodes og menneskemængden, der hurtigt råber: "Korsfæst, korsfæst". Det er ikke kun Herodes og Pilatus, der bliver venner efter Jesu død, - altid har menneskeheden søgt ofre for derefter at forlige sig. Tænk på gamle tiders prygelknaber, en prygelknabe var en dreng, faderløs, der var ved kongens hof og fik alle de skænd og tærsk, som prinsen skulle have haft. Tænk på lille Claus, der ikke kan lide degne, tænk på alle sydebukkene, nogle kan ikke lide landstrænere, og landstrænere kan ikke lide nogle journalister, tænk på idoler som julemanden og modsætningen sydebukken "Den store Bastian" – sådan er vi mennesker. Vi udstøder og skaber fjender for at magte livet og på overfladen blive venner som Herodes og Pilatus.

Elsker du mennesket?

I første del af sidste århundrede levede der et menneske, der sagde: "Enhver af os er udstyret med et kompas, som peger på Gud, og enhver må lejlighedsvis ind i hans fjorde". Gud er en fjord, hvor vi kan søge læ, lyder dette mannakorn, og vi kan søge hans søn Menneskesønnen for vejledning og nåde. Den, der sagde disse ord, var digteren Nis Petersen, Kaj Munks fætter, der voksede op hos sin indremissionske bedstemor i Herning og siden som digter, landstryger, dagdrømmer og forhutlet eksistens vandrede rundt for

at finde Gud og hans fjord. Et liv i søgen, en tvivlers søgen efter Gud. Nis Petersen vidste på sin egen krop, at vi alle fejler. Alle har vi skyld og begår synd, men alle kan og skal søge Gud. Guds mening med Nis var, som Tom Kristensen vist skrev det, at fortælle menneskene dette. Derfor blev hans romaner og ikke mindst de posthumt udgivne digte så populære. Her var der et menneske, der kendte det dybeste lag i menneskesindet.

Et af de kendteste digte, han skrev, var et svar på også vore dages spørgsmål: Elsker du mennesket?

*Mennesket kom imod mig -
slæbende tungt -
i vejen bag det
slimede spor
af løgn, af væskende sår -.
En røst rungede:
- Elsker du mennesket?
Nej! sa' jeg - jeg kan ikke.
Elsk! sa' stemmen.
Mennesket kom -
nærmere - krybende -
savlende af lyst -
med fluer og utøj
i bugens vunder.
Og røsten hamrede:
- Elsker du mennesket?
Nej! sa' jeg.
Elsk! sa' stemmen.
Nærmere - langsomt nærmere -*

*tomme for tomme -
stanken tog til
af løgnens tusinde syger -
og røsten truede:
- Elsker du mennesket?
- Nej - jeg elsker ikke!
Elsk! sa' stemmen.
Da rejste mennesket sig -
og det rakte sine hænder imod mig,
og se: naglegabene væskede rødt -
til skulderen var de nøgne arme
dækkede af syndens sorte sår -
og mennesket lo:
Således har Gud elsket -!
Der faldt et bind fra mine øjne -
og jeg råbte:
Menneske - jeg elsker dig!
Og min mund var fuld af blod -
af menneskers blod.*

Sådan taler Nis Petersen om skylden og om Gud, der elsker mennesker, så meget, at han giver sin søn til døden. Dette, som vi aldrig helt kan forstå. Gud lider med mennesket, han er hos os, så bind kan falde fra vore øjne, så vi kan se sandheden. Det er, som der blev råbt i KZ-lejren, når man spurgte under mishandlingerne: "Hvor er Gud henne i alt dette?" Han hænger på korset! Gud er der, men ikke nok med det, hans søn giver os den ene befaling, at vi skal elske, elske trods synd og død, trods mord og spot, trods svig og sygdom, trods syndens sorte sår. Det er påskens ord: Elsk, som jeg elskede min søn, elsk og forsag djævelen, elsk og undgå prygelknaber, syn-

debukke, degne og alt det, du begærer. Elsk, som Gud elsker sine og dig. At sige Ecce Homo: Se, hvilket menneske, er ikke nok, for af Gud får du at vide, at den ene guddommelige befaling lyder i al sin enkelhed: Elsk.

Det er ikke nok at se mennesker, du skal også elske dem. At som Jesus tog røveren med sig, så skal vi også tage os af hverandre, for: Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør.

Peter Hedegaard

PERSONALIA

DØBTE

2. november 2008: *Trud Rud Munkholm McCaffrey*, datter af Nanna Rud McCaffrey og Rasmus Munkholm McCaffrey Skovlund, Vilhelmborgsvej 23A, Linde.

23. november 2008: *Ella Guldbrand Westphael Skov*, datter af Susanne Westphael Skov og Søren Guldbrand Pedersen, Kronprinsesse Sofies Vej 21, 3. tv., Frederiksberg.

29. november 2008: *Magnus Jensen-Vinstrup*, søn af Anna Katrine Jensen-Vinstrup og Dan Jensen-Vinstrup, Søvejen 22, Herrup.

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)

14. december 2008: *Ingrid Kirstine Klinkby*, født 1920, Beringsvej 19, Holstebro.

29. december 2008: *Valdemar Richard Birn*, født 1933, Ulsøvej 7, Holstebro.

3. januar 2009: *Peder Kristian Nygaard*, født 1931, Blåbærvej 6, Toftum, Struer.

28. januar 2009: *Signe Rindom*, født 1923, Rolf Krakes Vej 60, 7500 Holstebro.

IND- OG UDMELDELSER

6 personer har meldt sig ud, mens 25 personer er indmeldt. Valgmenigheden tæller herefter 1.028 medlemmer.



NYT FRA BESTYRELSEN

Meddelelsen denne gang er ganske enkel: Vi glæder os til at se jer til vores generalforsamling – torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Skolegade 32. Dels vil vi fortælle om årets gang med bestyrelsesarbejdet, men bestemt også om vore planer for de kommende år. Derfor kom, se og hør. Vi glæder os til at dele det med jer. VELKOMMEN.

Karen Bjerre Madsen

GENERALFORSAMLING

*afholdes torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.30
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32 med følgende dagsorden*

1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formanden
3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter – på valg er:
Karen Bjerre Madsen
Anders Møller Nielsen
Bente Østergaard (ønsker ikke genvalg)
Holger Kvist (ønsker ikke genvalg)
5. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er:
Carsten Kjærgaard
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten

Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres fra 9. marts. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres på generalforsamlingen.

DET DANSKE BIBELSLSKAB

Ved nytårs gudstjenesten indkom der 271 kr. til Det danske Bibelselskab

Peter Hedegaard



FORSIDEBILLEDET

Før jul besluttede bestyrelsen at renovere det billede, som Ludvig Find malede af Morten Larsen. I forbindelse med Morten Larsens 80-års fødselsdag 13. november 1931 indsamlede menigheden et større pengebeløb, for hvilket man ønskede et maleri af valgmenighedens mangeårige præst. I 1934 kom kunstmaleren Ludvig Find (1869 - 1945) til Holstebro og malede portrættet, mens han boede i byen. Ludvig Find var en af sin samtids bedste portrætmalere med billeder af Stauning, Johs. V. Jensen, Jacob Appel og Aage Bertelsen som sine hovedværker.

Bestyrelsen besluttede, at tiden nu var inde til en renovering af dette fine portræt, hvilket fandt sted i Århus, uden at menigheden vist nok opdagede det, da det lille portræt fra Skolegade var ophængt i stedet for.

MARTSMENIGHEDSMØDERNE

Martsmenighedsmøderne finder som noget nyt sted hen over weekenden. Mange har ønsket dette i stedet for et arrangement, der rakte ind i arbejdstiden. Programmet er lagt frem i kirken, og endnu en nyskabelse er en festaften, hvor tilmelding ønskes på tlf. 9742 1023 eller phvalg@mail.dk

MORGENSANG I HOLSTEBRO VALGMENIGHED

Holstebro Friskole holder i forbindelse med påsken morgensang i valgmenighedskirken fredag d. 3. april kl. 8.00. Alle er velkommen til at være med. Derfor vil det glæde os at se de af menighedens medlemmer, der kan. Morgensangen tager 20-30 minutter til en halv time.

*Med venlig hilsen
Holstebro Friskole
Asger Brodersen*



MØDER OG ARRANGEMENTER

SÆSONEN 2009

Fredag den 6., lørdag den 7. og søndag den 8. marts

Martsmenigheds møderne med bl.a. Hans Engell, Søren Lodberg Hvas, Anders Agger, Morten Thaysen, Anette Kjær og Erling Lindgren.

Torsdag den 19. marts kl. 19.30

Generalforsamling. Se indkaldelse andetsteds i bladet.

Søndag den 22. marts kl. 15.00

Koncert med blæserkvintetten Copenhagen Winds.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds (entré).

Torsdag den 26. marts kl. 19.30

Grundtvigsk Forum afholder kredsmøde på Skærum Mølle. Tilmelding til tlf. nr. 97 49 54 07 eller mail til thorkil.sohn@mail.dk inden 19. marts.

Fredag den 3. april kl. 8.00

Friskolens påske-morgensang.

Fredag den 5. juni kl. 14.00

Grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Sammen med Højskoleforeningen, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og Nr. Vosborg vil vi indbyde til et vestjysk grundlovsmøde. Mødet erstatter vores årlige udflugt.

Tilmelding til Anna Thordal-Christensen 97425857 eller mail thordal-christensen@webspeed.dk inden 31. maj.

Pris for bus og kaffe kr. 80,-.

Program

Kl. 12.45 Busafgang fra Skolegade 32

Kaffebilletter købes

Kl. 14.00 Velkomst v/Peter Hedegaard

Fællessang

Underholdning v/OrkesterEfterskolen

Kl. 14.15 Grundlovstale v/ Rushy Rashid Højbjerg:

Demokratiet, Grundloven og lillefingeren

Kl. 15.10 Underholdning v/ OrkesterEfterskolen

- Kl. 15.40 Fællessang
Afslutning v/ Helle Skaarup
- Kl. 15.45 Fælles kaffebord
- Kl. 17.00 Forventet hjemkomst til Holstebro

Lørdag den 13. og søndag den 14. juni
Valg- og frimenighedernes årsmøde i Bøvling.
Program fremlægges i kirken.

Mandag den 10. august - søndag den 16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole.
Program fremlagt i kirken.

Tirsdag den 8. september kl. 17.00
Grundtvigs fødselsdag. Gudstjeneste i Råsted kirke. Prædikant Biskop Kjeld Holm, Århus. Efterfølgende fødselsdagstale på Skærum Mølle.
Mere om tilmelding i næste nummer.

Søndag den 13. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost.

Søndag den 20. september kl. 10.00
Konfirmandindskrivning

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde
med programdirektør Mette Bock, Danmarks Radio

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Foredrag med forfatter Erling Jepsen på Holstebro Bibliotek.

Torsdag den 29. oktober kl. 17.30
Familiégudstjeneste med efterfølgende pizza ta'-selv bord i Valgmenighedens Hus.

OG DET SKETE I DE DAGE

For 125 år siden – i 1884

Grundstenen til Holstebro Valgmenighedskirke nedlægges i maj måned på en byggegrund i Skolegade skænket af gårdejer Peder Noes i Vejrum. Bygmester Andreas Bentsen og hans håndværkere fra Vallekilde bygger i det samme år på hele tre valgmenighedskirker: De to ottekantede i henholdsvis Lemvig og Balle og imellem dem den rektangulære og simpleste af dem: Holstebro.

For 100 år siden – i 1909

Man vedtager at fejre valgmenighedens 25-års jubilæum året efter – 25-året for indvielsen af kirken. Også 100-års jubilæet fejredes i 1985 på kirkens indvielsesdag ud fra den betragtning, at det fundamentale i menigheden er gudstjenesten med evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning.

Pastor Morten Larsens løn forhøjes til 100 kr. om måneden.

En tidligere højskolelærer i Ryslinge, Vilhelm Birkedal Balslev, antages som medhjælper (hjælpepræst) for Morten Larsen.

For 75 år siden – i 1934

Året efter Adolf Hitlers magtovertagelse i Tyskland afholder frimenigheden studiekreds om ”de tyske kirkeforhold i øjeblikket”.

For 50 år siden – i 1959

På en ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Odense stemmer 24 menigheder for, at man søger statstilskud til menighedernes drift. 4 menigheder stemte imod, heriblandt Holstebro Frimenighed. Holdningen var klar: Friheden var i fare – og som folketingsmand Kristen Østergaard, Krogsdal, sagde på menighedens generalforsamling: ”Jeg er ganske vist klar over, at valg- og frimenighederne er i vanskeligheder på grund af de større udgifter, men jeg tror ikke, at man kan holde dem i live ved at lægge dem ind under statens forsorg.” – Som bekendt blev det aldrig til noget med tilskud til de frie menigheder.

For 25 år siden – i 1984

Kristian Rindom afløses som kirkesanger af Gitte Ejby, hidtil kirkesanger ved Mejdal kirke.

Året prægedes af heftige debatter om ny præstebolig og samlingslokaler, som var savnet siden Højskolehotellets konkurs i 1980. A2 Tegnestuen ved arkitekt Freddy Quist udarbejder tre forslag til byggeri på en ledig grund i Skolegade, og bestyrelsen fremlægger forslag om køb af et hus på Schaumburgvej (hvor der i dag er hudklinik). Der udsendes et spørgeskema til alle menighedens medlemmer. 35 svarede ja og 321 nej til, at ”hele Valgmenighedens formue, plus mere til investeres i Skolegade-projektet.”

Den 13. november efter aftengudstjenesten holdes i Rådhuskælderen valgmenighedens første ”kirkekaffe”.

J.B.-M.

MARTS-MENIGHEDSMØDET I HOLSTEBRO 2009

<p>Fredag den 6. marts</p> <p>Kl. 19.00 Politisk kommentator, forhenværende minister Hans Engell: Politik og medier – bag facaden</p> <p><i>Der er kaffe bord efter foredraget.</i></p>	<p>Lørdag den 7. marts</p> <p>Kl. 11.00 Sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde: Bibelforedrag</p> <p>Kl. 12.00-13.00 Suppe</p> <p>Kl. 13.30-14.30 Programmerarbejder ved DR Anders Agger: Levende mennesker, jeg har mødt på min vej i radio og TV. <i>Der er kaffe bord efter foredraget.</i></p> <p>Kl. 15.00 Hospitalspræst Christian Juul Busch: Det senmoderne menneske – hvordan klarer det eksistentielle belastninger?</p> <p>Kl. 18.00 Festsiddag med sanger Anette Kjær og komponist Erling Lindgren: Et poetisk krydstogt i 18. udgave af Højskolesangbogen.</p>	<p>Søndag den 8. marts</p> <p>Kl. 10.00 Gudstjeneste i Valgme- nighedskirken v. biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg.</p> <p>Kl. 12.00-13.00 Frikadeller og kartoffel- salat</p> <p>Kl. 13.00 Biskop Søren Lodberg Hvas: Kaj Munk. <i>Der er kaffe bord efter foredraget.</i></p>
--	---	---

Foredragene afholdes på Holstebro Friskole, Lægårdvej 102, og begynder præcis.

Førtæring: Der kan købes kaffe, the og brød efter foredragene.
 Der serveres frokost lørdag og søndag kl. 12.00. Endvidere er der som
 noget nyt festsiddag lørdag med fællesspisning kl. 18.00.
Drikkevarer: Der kan også købes øl og vand mellem foredragene.
Festtaften: Tilmelding til festtaften er nødvendig inden den 3. marts
 til: Karen Smith, Mejdal, tlf. 96 10 71 20 eller mail ksmith@webspeed.dk
 eller Ellen Henriksen, Idomlund, tlf. 97 48 50 64 eller Charlotte
 Rønhoff, Idom, tlf. 97 48 50 24 eller mail crp@kmn.dk eller Peter
 Hedegaard, Holstebro, 97 42 10 23 eller mail pvalgm@mail.dk

Priser: Adgangskort fås ved indgangen.

Partoutkort inkl. alle kaffeborde og måltider –

drikkevarer undtaget. 425 kr.

Partoutkort alene 175 kr.

Enkeltforedrag 60 kr.

Bibelforedrag 60 kr.

Kaffeбилletter til alle kaffeborde 25 kr.

Enkelt kaffe bord 30 kr.

Frokost 150 kr.

Festsiddag

Mødet i år er det 91. i rækken.



GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. MARTS - 1. JULI 2009

(Gudstjenester ved valgmønstretspræsten i andre kirker i valgmønstretens område er anført i parentes)

8. marts	2. s. i fasten	10.00	Biskop Søren Lodberg Hvas
15. marts	3. s. i fasten	10.00	Peter Hedegaard
22. marts	Midfaste		Ingen gudstjeneste
29. marts	Mariæ Bebudelsesdag	10.00	Peter Hedegaard
5. april	Palmesøndag	10.00	Peter Hedegaard (kirkefrokost)
9. april	Skærtorsdag	19.00	Peter Hedegaard
10. april	Langfredag	10.00	Peter Hedegaard
12. april	Påskedag	10.00	Peter Hedegaard
19. april	1. s. e. påske	10.00	Peter Hedegaard
26. april	2. s. e. påske	9.00	Kjeld Slot Nielsen
3. maj	3. s. e. påske	10.00	Peter Hedegaard
10. maj	4. s. e. påske	10.00	Peter Hedegaard
17. maj	5. s. e. påske	10.00	Peter Hedegaard (konfirmation)
21. maj	Kristi himmelfart	10.00	Peter Hedegaard
24. maj	6. s. e. påske	10.00	Jannik Bojsen-Møller
31. maj	Pinsedag	10.00	Peter Hedegaard
7. juni	Trinitatis søndag	10.00	Peter Hedegaard
14. juni	1. s. e. trin.		Valgmønstretens årsmøde i Bøvling
21. juni	2. s. e. trin.	10.00	Peter Hedegaard
29. juni	Aftengudstjeneste.	19.00	Peter Hedegaard
5. juli	4. s. e. trin.	10.00	Peter Hedegaard

GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM

7. april	Plejhjemmet Mellemtoft	14.30
8. sep.	Plejhjemmet Mellemtoft	14.30
20. okt.	Plejhjemmet Beringshaven	14.30