



HOLSTEBRO VALGMENIGHEDS BLAD

Nr. 86

1. juli – 1. november 2009

28. årgang



Foto: Peter S. Andersen

**Konfirmandholdet 08/09 i en afslappet stund
på soklen til Berninis elefant**

VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Valgmenighedskirken, Skolegade 29, 7500 Holstebro

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk

Næstformand: Steffen Wiwel, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630,
e-post: s.wiwel@hotmail.com

Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023,
e-post: conny.m-n@mail.tele.dk

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857,
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: asger.brodersen@skolekom.dk

Ingrid Appel, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1474,
e-mail: ejvind.appel@mvb.net

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Forretningsfører: Daisy Bruun Wiium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro,
tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk

Kirketjener: Carsten W. Smith, Nørreparken 47, 7500 Holstebro, tlf. 2422 8140,
e-post: carsten@wesselsmith.dk

Kirkesanger: Astrid Bildsøe Andersen, Øster Nørbyvej 24, Fjaltring, 7620 Lemvig,
tlf. 9788 7050

Organist: Svetlana Michelsen, Struervej 109 D, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5833/2685 5833,
e-post: svetlanamichelsen@hotmail.com

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023,
e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 15.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. **Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.**

Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, **Per Vitting Bojsen**, Haydnsvej 21,
7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32)

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa,
tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig
om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør opmærksom
på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales.

Friweekends, fridage og ferie:

Ferie fra den 20. juli til den 9. august og 5. - 11. oktober. Friweekend den 5. og 6. september.
Embedet passes alle gangene af valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen, Aulum, tlf. 9747 2413.
Dog 5. - 11. oktober af valgmenighedspræst Dorte Buelund, Herning, tlf. 8611 1797/2012 7797.

Holstebro Valgmenigheds Blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer
af bladet skal være afleveret *senest den 1. oktober 2009.*



BREV FRA PRÆSTEN ALLE TINGS MÅL

Tanker fra pinsen 2009

Det var vist den gamle filosof Protagoras, som levede ca. 450 år f. Kr., der lancerede udtrykket: Mennesket er alle tings mål. Siden er det blevet lidt af et mundheld, og sandt er det da også, at mennesket er det, det hele måles efter. Naturen, dyrene, videnskaben og økonomien – alt indrettes efter, hvad der kan tjene mennesket. Vi er blevet utroligt gode til at måle, veje, tælle alt, ja også hinanden måler og vejer vi. Det er kommet så vidt, at mennesket er blevet det centrale, og at man nogle gange – for ikke at sige ofte – glemmer, at Gud satte Adam og menneskeheden ind i skaberværket med pligt til at tjene det. Når det er kommet så vidt, skyldes det utroligt mange ting. En af dem er, at det kristne budskab er gledet i baggrunden til fordel for en humanisme, der vil veje og måle alt: Først, størst og hurtigst, og så i Guinness rekordbog.



Man glemte og fortrængte det kristne evangelium, der hele tiden korreksede det suveræne menneske ved at sige, at mennesket er både synder og retfærdig og vil både ødelægge og være næstekærlig og skabende. Det har man forsøgt at glemme, men så har man i stedet for Gud og Kristus som autoritet fået mennesket som alle tings mål. Det er en historie, der har været længe undervejs. Nobelpristageren Elias Canetti fortæller om en veninde, sammen med hvem han i 20'erne tog del i de ivrige diskussioner om menneskets rolle efter krigens rædsler. Til alle debatterne var pigen tavs, men pludselig efter en diskussion afslørede hun for Canetti, hvad hun målte de ørkesløse diskussioner med. Hun tog en slidt familiebibel frem og sagde: "Den her, med den måler jeg alt". Alle teorier, diskussioner og al videnskab blev af den unge pige målt med det, der kan gennemlyse og relativere alt: Bøgernes bog, det jødisk/kristne budskab. Det var hendes målestok i livet mod alle foranderlighederne. Sådan er det altså ikke længere. Tiden har skiftet med tider siden de ivrige dage i Wien med diskussioner om alt mellem himmel og jord. Vi kan dog lære af pigen, at vi med biblen kan måle alt, og her sættes der ikke noget endegyldigt facit for os, men mennesket bliver i Jesu ord til os sat på plads, idet der bliver vendt op og ned på alle de værdier, vi har sat os, når vi får at vide, at skøgerne, børnene og tolderne, som er

de sidste, bliver de første på vej til Guds rige. Det betyder ikke, at vi kan få svar på alt. Biblen er ikke en lille tynd facitliste, som kan lånes hos læreren – hos Gud – for nu at se, om beslutningen vedrørende hybridnet, Fehmernbro eller gensplejsning er korrekt. Nej, biblen sætter os på plads i verden; den viser naturens og skaberværkets storhed og vender op og ned på os, når hovmodet bliver for voldsomt. For i Det Nye Testaments beskrivelse af Jesu ord og gerninger dér vises vejen til gudsriget – til det store, smukke, dejlige og lyse, der er i vores verden, og til det, der skal komme ved tidernes ende. Biblen kan derfor ikke anviser løsninger på alt, for vi er frie mennesker, men den kan korrigere os, og vi kan måle med den, måle, som Cannettis pige gjorde det.

Carl Nielsen og lyset

For ikke alt i biblen kan tages for pålydende. Lad mig fortælle om Carl Nielsen, komponisten. Han sidder en lørdag i august i 1890 oppe i Skovshoved og skriver til sin kone, billedhuggeren Anne-Marie Nielsen, der er ovre i Jylland på gården Thygesminde ved Kolding for at tage mål til en hoppe, hun vil modellere. Carl Nielsen savner hende, for de måtte tit leve længe væk fra hinanden, disse to ivrige kunstnere, og det gik ikke stille af, for komponisten døjede med at få tingene til at hænge sammen, når hun var væk. Det er både godt og ondt at holde så meget af et menneske siger han og beretter, hvordan han for at holde savnet ud er begyndt at læse i Biblen i de lange nattetimer. Gribende fortæller han, hvordan han er blevet grebet af Johannes Evangeliets indledning – det med at lyset skinnede i mørket, og at mørket ikke begreb det, ikke fik magt over det, og han skriver om mørke skove og om lys i de mørke, store skove, om glæden ved det storslåede lys, som Gud har sat. – Sådan noget som Johannes Evangeliets indledning er utroligt smukt. Carl Nielsen priser det smukke hos Johannes og det konkrete hos evangelisten Matthæus. Hvor bliver alting dog småt i sammenligning med det. Han får næsten en svag længsel efter at kunne tro, men så bliver han helt kold igen; der er så meget, han ikke forstår, miraklerne, og hvorfor Kristus ikke har talt om Danmark. Kunne han ikke sin geografi? Og så det med, at Paulus siger, at det er en nådegave at blive i den ugifte stand. ”Nej, da ved vi bedre, min egen kære Pige.”

Man kan gå fejl af Biblen, hvis man som Carl Nielsen tager alt for pålydende. Det, Paulus skrev i sin tid, da han sendte sine breve til menighederne, det kan vi ikke kun tage for pålydende i dag, men vi kan som Carl Nielsen gøre det, fange det væsentlige i evangelierne og tro, at lyset og glæden kom til jorden ved Guds søns fødsel julemorgen, og at mørket ikke fik magt over lyset, selv ikke langfredag og påskelørdag, men at lyset sejrede over mørket og døden for at vise os, at mennesket ikke er alle tings mål,

men en del af Guds skaberværk. Det var det, Carl Nielsen nemmede, og som var ved at få ham til at tro. Det er Guds gave til os, den Bibel, der er menneskets målestok. Sophus Clausen beskriver det i digtet "Anråbelse" på denne måde. Det, at lysets Gud sejrede for at give vidnesbyrd om Guds søn, hvis hjerte brast for at kunne vise os nåde påskemorgen og ånd til pinse:

*Solgod og Mesterskabs ånd.
Der findes en Verden bag Verden
og en Sol bagved Solen,
et Lys bliver tændt bagved Lyset.
Guddomsdybt var det Hjerte,
der brast på et Kors i Judæa:
Solen selv blev korsfæstet
og genfødt med Ild, som er Naade.*

Lyset kommer til jul som Guds søn, bliver korsfæstet og genfødes til påske og pinse med ild, som er nåde for os. Det er det, vi kan læse i Det nye Testamente, det er det, jul, påske og pinse, ja livet, dybest set handler om: At mennesket bliver gennemlyst med nåde. Det er alle tings mål.

Peter Hedegaard

Carl Nielsen



Sophus Clausen



KONFIRMANDERNES TUR TIL ROM

April 2009

Bygger på samtale med Mia Danielle Nielsen og Lotte Gade-Pedersen

”Her har I Peterskirken, Piazza del Popolo, Den Spanske Trappe og Viktor Emanuel. Mærk jer - og aflæs disse hovedpunkter og linier, og I har det fornødne grundredskab til at få et overblik over Rom, og I vil hurtigt kunne orientere jer om, hvor I er. Der vil blive givet korte, konkrete beskeder, som I følger. Ved orientering rundt omkring - stå tæt hen til mig alle sammen, så vi undgår at skulle gentage det hele igen og igen”

Peter Hedegaard har indledt med et par kommentarer, som få ud af mange. Han og årets konfirmander er på dannelsesrejse til Rom - bistået af 5 voksne. En rejse i bogstaveligste forstand - javist, men i mindst lige så høj grad en ”rejse i det indre”.

På udturen vækkes vi i bussen kl. 6 om morgenen af Peters sangstemme med en lettere omskrivning af Rocazino's ”**Ridder Lykke**” fra 80'erne:
Go' morn' - go' morn' - det er tid at stå op. Go' morn', go' morn - stræk din dovne krop. Ridder lykke, ridder hvid - ridder du, alene. I en belt anden tid - aba aba. Ridder lykke, ridder hvid, ridder du, alene, ridder lykke, tag mig med. Vel ankommet til Rom meldte der sig den ene store oplevelse efter den anden.

Nonnerne – Birgittaordenen: Meget specielt. Kirken kunne godt virke lidt mørk og dyster. Den var meget ”oversmykket”. Vi overværede 3 kvarters gudstjeneste med recitationer, messe, vekselsang, som er en dialog/samtale mellem ”overnonnen” og de øvrige nonner, og som afslørede de fineste sangstemmer. Det var slet ikke svært bare at lukke øjnene og sidde lige så stille og føle roen. Nonnerne virkede meget seriøse. De bar en grå klæde-dragt med fine detaljer og sort hovedbeklædning med en hvid anordning, der dannede et kors.

San Callisto Katakomberne: ”Det var noget koldt dernede og lidt underligt at tænke på, at vi gik inde midt i den underjordiske kirkegård, hvor en halv million er begravet. 20 km lange gange i 4 etager, over 20 meter i dybden. Guiden talte engelsk, og højtalere orienterede på dansk bl.a. om symbolerne: Hyrden og lammet, Fisken, Duen med olivenbladet, Ankeret, Swastika-korset m.v. Hvor er de døde blevet af? Nogle knogler/ben førtes til Colosseum og Pantheon, og efter lang, lang tid bliver de til støv!



Den Spanske Trappe

Foto: Peter S. Andersen

Peterskirken – kuplen: Alle konfirmander kom op i kuplen. Synet af Peterskirken er imponerende – udsynet var kort og godt fantastisk i det klare vejr. ”Det var helt vildt. Jeg har højdeskræk, men kom helt op. Det var virkeligt sejt og en sejr. Jeg overskred mine egne grænser.” Det blev kontrasternes dag: Først så langt under jorden i katakomberne og nu her så højt til vejrs i kuplen!

Vatikanmuseet: Med humor og stor indsigt fortalte Peter om de græske og romerske guder og gudinder. Fortællinger og myter kom som perler på en snor – fortalt i 2009-sprog – velegnet for konfirmander. Der blev lyttet, man var MED. ”Han er en rigtig god fortæller, vi undrer os meget over, at han kan huske det alt sammen uden manuskript!” Peter havde til gengæld ros til konfirmanderne: ”I har været fantastisk lydhøre i dag, og I fortjener stor ros og anerkendelse”.

Betragtninger vedr. bybilledet: Spændende med alle de mennesketyper, som gadebilledet bød på. Vi nød at mærke atmosfæren, indsuge stemningen, lytte til sproget, se kunsten, arkitekturen og den brede palet af farver på bygningerne. Vi så flotte mosaikker, smukt marmorarbejde og spændende fresker på vægge og hvælve – mere eller mindre velbevarede. Musik hørtes overalt.

Etik på restaurant: ”Når vi er ude at spise - og i det hele taget - er det i orden, at vi skal opføre os som voksne. Vi skal jo også sidde pænt derhjemme. Vi lærer meget af at skulle afgive vores egen bestilling på et fremmed sprog.” Stemningen var hyggelig - dagens indtryk og de mange kilometer, vi havde i benene, havde sat sig, og vi fandt hvile for en stund.



Vandringer i Rom: ”Vi vandrede meget. Fødderne var ømme. Men vi arbejdede os op dag for dag. Det er den bedst tænkelige måde at se Rom på. Vi prøvede også taxa, bus og metro. I sidstnævnte tilfælde er man lidt bange for ikke at komme af og på, da det hele skal gå så hurtigt, og vi skulle gerne alle nå med, inden dørene klapper i!”

Indtryk fra alle konfirmanderne i løbet af turen

- **Flyveturen til Rom:** ”Blot den tanke, at vi flyver! Det er stort.”
- **Bybilledet:** Mange bemærkede, at der var en del tiggere i gadebilledet og konstaterede, at vi har det godt hjemme i Danmark med et bedre sikkerhedsnet under socialt dårligt stillede mennesker.
- **Miljøet:** Man har ikke sådan umiddelbart taget hånd om den miljømæssige side i Rom. Der lå meget affald smidt rundt omkring og et væld af cigaretskod.
- **Gademarkedet:** Det er en stressende atmosfære at være så mange så tæt i 2 timer og skulle passe på sine ting konstant! Men sjovt og lærerigt at forsøge at få prisen presset ned og selv gennemføre en handel.
- **Den Spanske Trappe** ”var sindssyg stor og flot med de mange blomster og mennesker.”
- **Kapucinerkirken:** Det var et besøg af de sjældne hos knoglerne/skeletterne af de 4.000 døde kapucinermunke, men ”Peter havde forberedt os godt, så det var ikke uhyggeligt.”
- **Det Sixtinske Kapel:** Dommedag, Mennesket Adam skabes, Uddrivelsen af Paradis – blev gennemgået for os, før vi gik ind. En stor oplevelse.

Så mange konfirmander – så tæt på hinanden, hvordan var det?

Vi havde et godt sammenhold, fik gode venskaber og blev ret så fortrolige.

Dannelsesrejsen til Rom – har I fornemmelse af, hvad det drejer sig om?

”Det står os helt klart, hvorfor det lige præcist er Rom, vi skulle til. Byen har så meget at byde på inden for alle områder. Vi har lært en masse. Vi håber, traditionen må fortsætte for de kommende konfirmander.”

3D-filmen (tre-dimensionalt) den sidste dag: Tidselevatoren gav os en fin repetition af Roms historie. Her var både føle-, høre- og synssansen i brug. Vi så faktisk ikke meget i 3D, som vi ikke forud havde hørt om.

Fremtiden – hvilke værdier vil I gerne give rigtig god plads, Mia & Lotte?

”Helt klart familien. Men også venner. Og vi skal hjælpe hinanden og huske på dem, der har det svært. Sådanne ting, frem for det materielle – det forestiller vi os.”



Tak fra konfirmanderne til:

- **Peter Hedegaard** – ”for alt det, du har givet os. Turen ville på ingen måde være den samme uden dig.”
- **Bestyrelsen og valgmenigheden** og de ældre damer, der sponsorerede vores is.
- **Voksengruppen:** Peter Snedevind Andersen, Lone Djernes, Pia Dissing Pavo, Jytte Harpøth og Vera Bagge.

Vera Bagge

Følgende blev konfirmeret i Holstebro Valgmenighedskirke, søndag den 17. maj kl. 10 jævnfør dette billede



Marc Byrgesen, Holstebro, Morten Bach Mailund, Tvis, Viktor Tambo Madsin Rasmussen, Holstebro, Kathrine Lindskov Harpøth Eriksen, Holstebro, Lotte Gade-Pedersen, Ryde, Mette Kirstine Hansen, Hodsager, Mette Lærke Kidmose Hansen, Holstebro, Caroline Lind Johansson, Holstebro, Siv Luise Krog, Hvam, Cecilie Achen Lodberg, Holstebro, Iben Langvad Moxoll, Holstebro, Mia Danielle Nielsen, Holstebro, Nanna Adersen Nørffjand, Holstebro, Stinne Tovborg Rægaard Rasmussen, Holstebro, Simone Rosendal Ringsted, Mejdal, Emma Kruse Thybo, Hornshøj, Ulrikke Videbæk, Skave. Foto: Richard Nielsen



KONFIRMATIONER I DE KOMMENDE ÅR

Fra 2010 har jeg valgt at konfirmere på Store Bededag

| | | | |
|------|----------------------|-----------|---------------|
| 2010 | Fredag den 30. april | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2011 | Fredag den 20. maj | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2012 | Fredag den 4. maj | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2013 | Fredag den 26. april | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2014 | Fredag den 16. maj | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2015 | Fredag den 1. maj | kl. 10.00 | (St. bededag) |
| 2016 | Fredag den 22. april | kl. 10.00 | (St. bededag) |

Peter Hedegaard

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2009 - 2010

Konfirmationsforberedelsen begynder med en gudstjeneste søndag den 20. september kl.10.00. Derefter mødes vi i Skolegade 32, hvor I vil blive skrevet ind. Medbring venligst jeres dåbsattest. Jeg vil fortælle om undervisningen og svare på spørgsmål. Er man forhindret, så kontakt mig endelig. Konfirmationen er fastlagt til fredag den 30. april 2010 kl. 10.00.

Peter Hedegaard

BETALING AF MEDLEMSBIDRAG

Hermed en venlig opfordring til de medlemmer, der endnu ikke betaler deres bidrag til valgmenigheden via PBS, om at overveje dette, da det vil lette forretningsførerens arbejde meget og samtidig spare penge for valgmenigheden. Man skal blot henvende sig i sin bank, der så klarer resten.

Kassereren

Redaktionen har fået den ide, at vi gerne vil trykke mails fra vore unge, der i vores globaliserede verden er overalt. Her kommer Bentes fine beretning fra landet down under. Send endelig mails til os.

MIT LIVS REJSE TIL AUSTRALIEN

Min største drøm har altid været at rejse til Australien. Det store rodede land med kænguruer, slanger og papegøjer. At rejse rundt og opleve landet som backpacker og arbejde på en kængurufarm.

Min drøm gik i opfyldelse tirsdag den 11. november 2008 kl. 12, hvor jeg sagde farvel til min familie i Kastrup Lufthavn for sammen med 11 andre at rejse 17.000 km væk til Australien. Her skal jeg leve de næste 9 måneder af mit liv med alle mine ejendele i en rygsæk på 65 liter.

Australien, der kommer fra det latinske ord "terra incognita australis", som betyder det "ukendte sydlige land", er med sine 7.686.800 km² og ca. 20 mill. indbyggere verdens 6. største land. De første mennesker, som kom til Australien, var aboriginals, som man mener kom til landet for ca. 40.000 år siden. I 1787 anlagde englænderne den første straffekoloni i landet, og i løbet af 80 år kom ca. 168.000 engelske straffefanger til landet.

Nok om historie, nu til min rejse

Jeg rejser igennem organisationen Working Holiday (www.alott.dk), hvilket gør, at jeg har et Working Holiday visum, som giver mulighed for at arbejde og tjene penge og samtidig rejse rundt og opleve landet.

Working Holiday har kontorer rundt omkring i verden. I Australien ligger hovedkontoret i Sydney, og her kan man altid søge hen, hvis man har brug for et par trøstende ord eller et godt råd. Min første uge i Australien blev brugt i Sydney sammen med de 11 andre danskere. Vi brugte bl.a. ugen på at se Harbour Bridge og Operahuset.

Hjemmefra havde jeg via VisitOZ, en organisation, der samarbejder med Working Holiday, tilmeldt mig et "Farm training course", hvor man sammen med 5-6 andre backpackere fra hele verden "lærer" at blive farmere. Vi boede hos en familie, hvis liv er at lære backpackere at blive farmere. Hver uge kommer der en ny gruppe forventningsfulde backpackere. I løbet af den uge lærte vi at sætte hegn, drive kvæg, ride på heste og skifte hjul på en bil. Derefter fik jeg job på en fårefarm i Cunnamulla, ca. 700 km vest for Brisbane. Her arbejdede jeg 14 dage, hvor jeg bl.a. hjalp med at drive får fra



markerne ind til klipperummet, hvor de bliver klippet. Klipningen går meget hurtigt. Mellem 1 og 2 minutter pr. får, og i alt ca. 10.000 får skal under saksen. I Australien rejser fåreklippersjak rundt fra farm til farm og er så indlogeret på farmene imens.

Min tante Mette havde hjemmefra sagt, at hvis jeg ikke havde et sted at holde jul og nytår, skulle jeg endelig skrive til auntie Kerrie og uncle Tony i Sydney. Så efter de 14 dage i Cunnamulla skrev jeg en mail til Kerrie og Tony, og som de gæstfrie

australiere, de er, åbnede de døren for en fremmed backpacker. De åbnede også døren til det, der skulle vise sig at blive et stærkt venskab. Fra første minut jeg trådte ind ad døren, følte jeg mig som en del af familien.

Det var meget specielt at holde jul i Australien i 40 graders varme.

Min tante Mette med familie kom herved og holdt jul og nytår. (Hendes eksmand Bob er australier og bror til Kerrie). Hjemme i Danmark går min familie og jeg altid i kirke juleaften, og den tradition skulle der ikke laves om på, bare fordi man befinder sig på den anden side af jorden. Så Kerrie, Mette og jeg tog i kirke den 24. december, og det blev noget af en oplevelse. Vi var i en anglikansk kirke, og først startede vi med at synge en sang sammen med et band, som erstattede orglet. Derefter var der spørgsmål omkring julen, og hvis man kunne svare, var der slik som præmie. Der var også et spørgsmål, der lød: Hvem er kommet den længste vej for at være her i aften? Her kunne Mette og jeg råbe Danmark. Folk kiggede godt nok på os og grinede. ☺ Men vi fik en pose slik som præmie. Ellers var der en masse forskellige ting, hvor børnene også blev involveret, således at de var en del af gudstjenesten. Efter kirke gik aftenen med at lære Kerrie og Tony at synge "Nu er det jul igen" på dansk og pynte et træ i forhaven, så det var muligt at danse rundt om det. Det havde vi det nu meget sjovt med, og ja - det lykkedes at få alle til at danse rundt om træet og synge "Nu er det jul igen".

Nytåret var knap så hyggeligt. I Australien er det ikke lovligt at fyre fyrværkeri af som privat person, og så går lidt af det sjove altså af nytårsaften. Men vi fik dem da vist "90 års fødselsdag", som de nu grinede meget af.

Min plan var at finde et arbejde på en farm efter nytåret, men der var intet arbejde at få, så jeg endte med at bo halvanden måned hos Kerrie og

Tony. Halvanden måned, som kan beskrives som sjov, lærerig og oplevelsesrig. Tony og jeg har været på flere dagudflugter sammen bl.a. til The Blue Mountains, Featherdale Wildlife Zoo og The West Head. Man kan vist roligt sige, at Kerrie og Tony er blevet min australske familie.



Den 1. februar fik jeg så arbejde på en farm i Hughenden ca. 500 km vest for Townsville. Men pga. alt den regn, der faldt først i februar var det ikke muligt at komme ud på farmen før sidst i februar, så jeg tog halvanden uge til Melbourne og så byen og omegnen. Oversvømmelserne i det nordøstlige Australien var meget omfattende. Et areal svarende til Tyskland og Frankrig tilsammen var oversvømmet. Den 26. februar kom jeg så endelig herud på farmen Malakoff 62 km syd for Hughenden.

Her bor Jim og Kathrine Terry, sammen med 12 årige Alexandra og Jims mor, Mrs. Terry på 81. Ud over dem bor der 3 hunde, 4 høns, ca. 4300 får og ca. 3000 stk. kvæg. Jeg har nu været herude på Malakoff i 2 måneder, og jeg kan sige, at jeg nyder livet som farmer ☺

Vi har haft rigtig meget arbejde med kvæget, hvor vi har brændemærket og øremærket de unge kalve.

Jim har også fået solgt alle sine 4300 får, mens jeg har været her, så dem har vi læsset på lastbiler og sendt væk. Fårene blev solgt til nabofarmeren, så køreturen var kun 240 km. Til gengæld kunne lastbilen køre med ca. 2800 får ad gangen. Lastbilen var 53 m lang (forvogn og 2 anhängere med får i 4 etager).

Jeg ved ikke præcis, hvor meget jord farmeren har. Men fra en lille høj tæt på farmen kan jeg se 7 km i en retning og 15 km i en anden, og alt dette hører til farmen. En normal arbejdsdag er ca. 11 timer og i 35°C graders varme. Vi har kun haft en enkelt aften med regn, siden jeg kom sidst i februar, og det gav kun omkring 2 mm, så alt græs er meget tørt og kedeligt at se på.

Jeg har nu kun 3 uger tilbage her på Malakoff, inden jeg skal rejse videre og opleve landet sammen med Pia, en af danskerne, jeg fløj herved sammen med. Pia har købt en bil, og vores plan er at køre op langs østkysten til Cairns og så til sidst flyve ind og se Ayers Rock.

Tirsdag den 4. august lander jeg så i Danmark igen, hvilket jeg allerede nu er begyndt at se frem til. Indtil videre har det været en fantastisk rejse med mange oplevelser og nye venskaber. Og jeg kan ikke helt forstå, at jeg er ved at udleve min største drøm.

Bente Færch Kvist

PERSONALIA

DØBTE

1. marts 2009: *Freja Sol Snæland*, datter af Karen Birgitte Rebsdorf og Oskar Tor Snæland, Hjulkrone 24, Mejdal, 7500 Holstebro.

1. marts 2009: *Abel Emil Sørensen*, søn af Kate Møller Sørensen, Fiilsvej 18 C, 7500 Holstebro.

5. april 2009: *Johannes Tersbøl Melsen*, søn af Anne Tersbøl Melsen og Torben Melsen, Istedgade 4, 7500 Holstebro.

12. april 2009: *Mathias Bjerre Drost*, søn af Helle Bjerre Drost og Michael Bjerre Drost, Mejrup Skolevej 28, Mejrup, 7500 Holstebro.

21. maj 2009: *Silja Ravnholt Hansen*, datter af Kirsten Shikha Ravnholt Hansen og Bo Slot Ravnholt, Nøddevej 20, 7451 Sunds.

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)

6. feb. 2009: *Anna Nørgaard Christensen*, født 1929, Danmarksgade 10. 1.th, 7500 Holstebro.

9. feb. 2009: *Dagny Magrethe Nørgaard Christensen*, født 1926, Danmarksgade 10. 1.th, 7500 Holstebro.

16. feb. 2009: *Signe Have*, født 1920, Mellemtoft 23F, Mejrup, 7500 Holstebro.

28. april 2009: *Inge Karoline Brandt Svenstrup*, født 1918, Kløvermarken 4a, 7500 Holstebro.

VIEDE

23. maj 2009: *Charlotte Thorn Wium-Andersen* og *Thomas Thorn Wium-Andersen*, Søvsøvej 11, Daugbjerg, 8800 Viborg.

IND- OG UDMELDELSER

4 personer har meldt sig ud, mens 18 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1.046 medlemmer.

NYT FRA BESTYRELSEN

Torsdag den 19. marts blev der afholdt generalforsamling i Holstebro Valgmenighed, og fremmødet var bestemt tilfredsstillende.

Efter formandens beretning havde bestyrelsen besluttet at udlevere et stykke papir med 5 spørgsmål til gruppearbejde – nok en lidt ugrundtvigsk måde at få tilbagemeldinger på til det videre arbejde. Men dette blev for alvor gjort til skamme. Snakken gik livligt i grupperne, og der kom mange særdeles fine skriftlige tilbagemeldinger, ja endog efter generalforsamlingen har vi modtaget mails fra medlemmer. Vi vil derfor gerne sige tak for de mange pejlemærker. De vil bestemt indgå i det videre arbejde.

På generalforsamlingen blev der endvidere valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, idet Bente Østergaard og Holger Kvist ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Ingrid Appel og Steffen Wiwel. Bestyrelsen siger tak til Bente og Holger for et godt arbejde/samarbejde for valgmenigheden og byder velkommen til Ingrid og Steffen. Steffen Wiwel er på et senere bestyrelsesmøde blevet valgt som næstformand.

Når dette blad udkommer, er det for alvor sommertid. Nyd den i fulde drag. Det er næsten kun kirkeklokken og dermed gudstjenesten, der søndag efter søndag kalder på vores opmærksomhed.

Glød jer også til efterårets komme. Der er mange spændende arrangementer såvel i kirken som i Skolegade 32. Vel mødt både her og der. Og god sommer!

Karen Bjerre Madsen

NYE BEGRAVELSESTAKSTER

for valgmenighedens medlemmer

Som vi hørte til generalforsamlingen, er der kommet nye regler for begravelser for valgmenighedens medlemmer. Det betyder, at vi nu skal betale for benyttelse af kirkegårde i Holstebro Provsti. Disse regler blev egentlig indført i forbindelse med en lovændring allerede i 2003, men det er først fra 1. januar i år, at de er blevet håndhævet i vort område. Da bestyrelsen mener, at vore medlemmer ikke skal stilles dårligere end andre medlemmer af Den danske Folkekirke, er det blevet besluttet, at **valgmenigheden dækker disse nye udgifter**, således at vore medlemmer ikke mærker dem direkte. Skulle nogen imod forventning alligevel modtage en regning i forbindelse med en begravelse, bedes man kontakte bestyrelsen.

NYE MEDLEMMER I BESTYRELSEN

Steffen Wiwel

Sekretæren bad om en meget kort præsentation af et nyt bestyrelsesmedlem. Det vil jeg så forsøge. Hvordan skal jeg nå at få fortalt om fødsel og opvækst i Odense, hvor jeg kom til verden med glimrende udsigt til Højskoleforeningens bygning og med dåb i Hospitalskirken? Kan jeg nå at berette om min konfirmation i Sct. Hans Kirke, hvor konfirmationsforberedelserne var tæt på at påvirke mit uddannelsesvalg?



En skyfri sommer fuld af tørke og solopvarmet vestjysk sandjord blev de ydre rammer for min vielse i Nr. Felding Kirke. I dette tidsrum var kirken i Skolegade uden egen forkynder.

En meget stor del af mit liv og virke har været og er stadig indenfor landbruget. På forskellige scener. Fra den teoretiske over den praktiske gennem den formidlende del som undervisning og rådgivning. Sidstnævnte er den nuværende platform.

Sluttelig vil jeg sige tak for valget med udsigt til et godt holdarbejde.

Ingrid Appel

Mit navn er Ingrid Appel. Min mand og jeg bor i Nr. Felding. Jeg har været ansat som økonoma på Plejehjemmet Parkvænget i størsteparten af mit arbejdsliv.



Jeg har været medlem af valgmenigheden hele mit liv. Mine forældre, Anna og Mogens Harrestrup, var medlemmer, og mine bedsteforældre på begge sider var medlemmer helt fra starten.

Mange af familiens mærkedage har vores smukke kirke dannet ramme om, så det er naturligt, at valgmenigheden og det, kirken står for, er en god og vigtig del af mit liv.

Jeg glæder mig til at være med i valgmenighedens bestyrelse og til at udføre et stykke arbejde i de forskellige udvalg.

MORGENSANG I HOLSTEBRO VALGMENIGHED

Holstebro Friskole holder i forbindelse med Grundtvigs fødselsdag morgensang i valgmenighedskirken tirsdag den 8. september kl. 8.00.

Alle er velkommen til at være med. Derfor vil det glæde os at se de af menighedens medlemmer, der kan. Morgensangen varer cirka en halv time.

Asger Brodersen

BREV FRA FRISKOLEN

Holstebro 1. Juni 2009

Danmark skal være vært for det afgørende FN-topmøde i december 2009, hvor den næste klimaaftale skal forhandles på plads som afløseren for Kyoto-aftalen. Danmark bliver da et stort globalt forsamlingshus. Tusindvis af deltagere fra 170 nationer vil strømme til landet.

Derfor opfordrer Grundtvigs Forum, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening i fællesskab til, at man arrangerer små lokale klimatopmøder – Klima 300, hvor man kan sætte fokus på og begynde en lokal debat om tidens og fremtiden klimaspørgsmål. Klima 300 er en folkelig optakt til det internationale klimatopmøde i Danmark. Målet er, at der afholdes mindst 300 lokale klimatopmøder spredt over hele landet.

Her i lokalområdet har Hardsyssel Ungdomsskole inviteret til et sådant lokalt klimatopmøde lørdag d. 21. november mellem 10.00 og 16.00. Alle er velkommen til at deltage. Man skal blot rette henvendelse til Hardsyssel Ungdomsskole.

På Holstebro Friskole vil vi arbejde med og fokusere på temaet klima i efteråret. Vi vil tage emnet op på vores forældremøde d. 23. november. Dette møde vil vi lave som et åbent møde, hvor vi vil udstille og diskutere børnenes arbejder. Derfor vil vi gerne invitere alle Holstebro Valgmenigheds medlemmer til at være med denne aften. Kom og vær med, når vi sætter fokus på klimaet set fra et barns synsvinkel – og hvad kan vi som voksne lære af det?

Du kan selv hente mere viden og inspiration på www.klima300.dk

Asger Brodersen



ERFAREN MAND ER VÆRD AT GÆSTE

Af Aase Baden Nielsen

Vil man vide noget om fortiden i Holstebro-Struer området, kan Hans Jacobsen være en erfaren mand at gæste. Hans Jacobsen er med sine 91 år en af Holstebro Valgmenigheds ældste medlemmer, men bestemt ikke den mindst vakse. Han fortæller veloplagt om sine oplevelser i sit lange liv, hvoraf han har levet de fleste her på egnen sammen med sin nu afdøde kone, Karen, som var ud af den kendte frøavlerfamilie Hvidberg.

Hans Jacobsen er født og opvokset i Sir, han var siden både på efterskole, højskole og landbrugsskole. Han arbejdede forskellige steder på landet, før han vendte hjem til egnen igen og blev gift. Han giftede sig både ind i Hvidberg-familien og ind i Holstebro Valgmenighed, som Karens forældre og nærmeste familie tilhørte. Og at høre til valgmenigheden har altid været godt, kan man mærke på ham.

Hans Jacobsen blev, som der var tradition for i Hvidberg familien, også leverandør af frø til Frøavlscentret Hunsballe, som Karens farbror, Jens Hvidberg, havde taget initiativet til. Han var i den forbindelse formand

gennem mange år for Ringkøbing Amts Frøavlerforening, og i 2008 kunne Hans Jacobsen fejre 60 års jubilæum som frøavler til Hunsballe Frø.

Opdateret og naturinteresseret

Men Hans Jacobsen lever ikke blot i fortiden, han er bestemt så opdateret i nutiden, som man kan være

Hans Jacobsen med skulpturen, han selv har lavet. Den er lavet som et symbol på hans liv.



det i så høj en alder. Hans børn har sørget for, at han er på internettet, og da jeg ankommer til hans hjem, viser Hans Jacobsen straks hen til sit tv-apparat, på hvis skærm man kan følge en fuglerede med æg.

”Kom og se. Der har været seks æg i reden, og i dag er der kommet to unger”, fortæller han begejstret. Det er igen Hans Jacobsens børn, der har sørget for, at deres far har fået installeret et kamera i en af den gamle landbohaves mange fuglekasser. Så deres naturlade far kan følge livet i den lille fuglefamilie på tæt hold.

I dag lever Hans Jacobsen alene på gården Kvistrup Mølle ved Struer, som var hans kones barndomshjem. Hans elskede Karen, som han fik 55 gode år sammen med, døde fra ham i 2005. Savnet er stadig stort, og Hans Jacobsen taler om det forunderlige ved, at to mennesker kan blive så glade for hinanden, at det rækker langt ud over døden.



Hans Jacobsen er glad for naturen. Han er her fotograferet i haven ved sin gård Kvistrup Mølle i Gimsing.

Tid til eftertanke

For en udefrakommende kan det liv, Hans Jacobsen i dag lever, forekomme noget ensomt. Men han er bestemt ikke gået i stå. De mange timer alene giver også tid til eftertanke – og nye udtryksformer. Hans Jacobsen har således for få år siden lavet en fin skulptur, som kan ses ved gården. Skulpturen består af blandt andet en sten, formet som et æg, en tynd jernstang, som snor sig om et stort kors.

”Livet kan beskrives som et æg. Linjen der snor sig, er bevægelserne, der er sket i mit liv. Og korsets betydning kender du jo. Du kan se, linjen er ikke nået helt ned, der er stadig et stykke af mit liv tilbage,” forklarer Hans Jacobsen.

Rask gang på jorden

Hans og Karen var, kan man forstå, meget udadvendte mennesker. De deltog ivrigt i det lokale liv, som også var diverse foreninger, man kan lære og blive oplyst af. Ægteparret har også rejst meget og besøgt rigtigt mange lande. De har blandt andet to gange besøgt Karens bror Kristian og dennes kone Sandy i deres hjem i Phoenix i Arizona. Kristian og Sandy er i øvrigt hver sommer – og netop i disse dage - på genbesøg hos deres jyske familie.

”Jeg forsøger fortsat at være med til så mange ting som muligt. Jeg er heldigvis stadig godt gående,” fortæller Hans Jacobsen og bevidner det ved med raske skridt at vise rundt i sin have. Den store plæne slår han selv en gang om ugen på sin havetraktor.

Et opladt sind

Hans Jacobsen er en ivrig kirkegænger. Han kommer i valgmenighedskirken i Skolegade næsten hver søndag, ”for der er sådan en dejlig stemning i kirken, synes jeg. Naturligvis kommer man der for ”æ præken (prædikenen, AaB.) men det er også dejligt med sangen og musikken og at møde de andre kirkegængere”.

Hans er også med, hver gang Sognehøjskolen i Gimsing har arrangementer. Han er også medlem af Grundtvigsk Forening i Struer, i Karens tid kom de en del på Skærum Mølle, og han er medlem af Højskoleforeningen i Holstebro. Han deltager også i valgmenighedens martsmenighedsmøder. Det sidstnævnte er en tradition for familien Hvidberg.

”Førhen blev martsmenighedsmøderne holdt på det daværende Højskolehotel i Holstebro. Jeg kan huske, at mens Karen og jeg kørte hjem hver dag efter foredragene for at passe nogle ting på gården, blev Karens forældre i Holstebro. De lejede et værelse på Højskolehotellet og spiste aftenmad og overnattede der i de dage, martsmenighedsmøderne fandt sted.”

MEDLEM AF VALGMENIGHEDEN ORDINERET

Onsdag den 10. juni blev cand.teol. Dorte Buelund ordineret af biskop Karsten Nissen i Viborg Domkirke. Dorte er medlem hos os og arbejder ved Holstebro Kommune. Nu skal hun ved siden af det arbejde være hjælpepræst hos Morten Kvist i Herning, og hjælpe lidt til hos os. Dorte vil blive præsenteret ved kirkefrokosten efter høstgudstjenesten.

OPUS 1009 KONCERT I SEPTEMBER

Første søndag i advent har vores orgel 10 års jubilæum. Lige siden indvielsesgudstjenesten har det tjent som den mest naturlige del af gudstjenesten, og det er, som om det altid havde været i kirkerummet hvad angår både klang og udseende. Så tiden har vist, at det var det rigtige valg. Opus 1009 kalder orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius og Sønner vores orgel. De har netop i år 100 års jubilæum og har fejret det med to store flotte koncerter i henholdsvis Århus Domkirke og Vangede Kirke i København. Århus Domkirkes orgel er Danmarks største med 89 registre eller stemmer på 4 rækker tangenter og pedal – sammenlignet med vores, der nu har 9 stemmer på 2 manualer og pedal, og som, når det er færdigt, har 13 stemmer.



I anledning af vores 10 år, og Frobenius' 100 er det lykkedes at få Århus Domkirkes nye domorganist til at spille en koncert for os. Det er Danmarks yngste domorganist, Kristian Krogsøe, nu 27 år, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med højeste karakter i 2006. Derefter solistuddannet i Berlin 2007 med debutkoncert i Berliner Dom. Siden koncerter verden over og altså i Holstebro Valgmenighed torsdag, den 24. september.

Orgelkoncerterne har hidtil været gratis, men til denne koncert vil der blive en mindre entré, der vil gå til færdigbyggelsen af orglet – altså til orgelfonden.

Vel mødt til en formentlig stor oplevelse.



*På musikudvalgets vegne
Erik Foged*

MØDER OG ARRANGEMENTER

SÆSONEN 2009

Mandag den 10. august - søndag den 16. august
Højskoleuge på Rødding Højskole.

Tirsdag den 8. september kl. 17.00
Grundtvigs fødselsdag. Gudstjeneste i Råsted kirke. Prædikant biskop Kjeld Holm, Århus. Efterfølgende fødselsdagstale på Skærum Mølle.
Tilmelding til Skærum Mølle, tlf. 9748 1322.

Søndag den 13. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost.

Søndag den 20. september kl. 10.00
Konfirmandindskrivning. Torsdag den 22. oktober kl. 19.30

Torsdag den 24. september kl. 19.30
Orgelkoncert i anledning af orglets ti års fødselsdag.
Domorganist Kristian Krogsøe, Århus domkirke.
Se artikel andetsteds i bladet. Musikudvalget.

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde med programdirektør Mette Bock,
Danmarks Radio: *Fra folkekirke til designerkirke.*
I samarbejde med højskoleforeningen



Søndag den 25. oktober kl. 10.30 i Aulum kirke.
Efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder.
Programmet fremlægges i kirken, når vi har det.

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Foredrag med forfatter Erling Jepsen på
Holstebro Bibliotek: *Kunsten at vokse op
i Sønderjylland.*

Billetter à 60 kr. inklusive forfriskning kan
købes på biblioteket fra den 1. oktober.
I samarbejde med biblioteket og højskoleforeningen.



Torsdag den 29. oktober kl. 17.30
Familiegudstjeneste med efterfølgende pizza ta'-selv bord i
Valgmenighedens Hus.

Tilmelding til middagen inden den 26. oktober til Anna Thordal-
Christensen, 97425857, mail: thordal-christensen@webspeed.dk
eller Peter Hedegaard, 97421023, phvalgm@mail.dk
Pris for pizza: 40 kr. for voksne, børn og konfirmander gratis.

Efterårs-højskoletorsdagsformiddage

*Som sidste år vil vi mødes en række formiddage til litteraturforedrag
og sang:*

Torsdag den 5. november kl. 9.30 i Skolegade
Peter Hedegaard om Anne B. Ragde: Berlinerpoperne.
Ragde besøger Holstebro til januar.

Torsdag den 12. november kl. 9.30
**Valgmenighedspræst Morten Kvist: Om Erik Fosnæs Hansen:
Løvekvinden.**

Torsdag den 19. november kl. 9.30
Bibliotekar Herdis Krustrup Kjærgaard: Pär Lagerkvist: Sibyllen.

Tirsdag den 25. november kl. 9.30
Peter Hedegaard om Pascal Mercier: Nattog til Lissabon.

Vel mødt!
Peter Hedegaard



GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. JULI - 1. NOVEMBER 2009

(Gudstjenester ved valgmønstretspræsten i andre kirker i valgmønstrets område er anført i parentes)

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 5. juli | 4. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard (Aulum 8.30) |
| 12. juli | 5. s. e. Trin. | | Ingen gudstjeneste |
| 19. juli | 6. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard (Vind 14.00) |
| 26. juli | 7. s. e. Trin. | 9.00 | Kjeld Slot Nielsen |
| 2. aug. | 8. s. e. Trin. | 9.00 | Kjeld Slot Nielsen |
| 9. aug. | 9. s. e. Trin. | 9.00 | Kjeld Slot Nielsen |
| 16. aug. | 10. s. e. Trin. | | Ingen gudstjeneste. Højskoleuge Rødning |
| 23. aug. | 11. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard |
| 31. aug. | 12. s. e. Trin. | 19.00 | Aftengudstjeneste |
| 6. sep. | 13. s. e. Trin. | 9.00 | Kjeld Slot Nielsen |
| 13. sep. | 14. s. e. Trin. | 10.00 | Høstgudstjeneste (efterf. kirkefrokost) |
| 20. sep. | 15. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard (konfirmandindskrivning) |
| 27. sep. | 16. s. e. Trin. | 10.00 | Jannik Bojsen-Møller |
| 4. okt. | 17. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard |
| 11. okt. | 18. s. e. Trin. | 10.00 | Dorte Buelund |
| 18. okt. | 19. s. e. Trin. | 10.00 | Peter Hedegaard |
| 25. okt. | 20. s. e. Trin. | | Efterårs møde i Aulum |
| 29. okt. | | 17.30 | Familiegudstjeneste. Peter Hedegaard |
| 1. nov. | Allehelgensdag | 10.00 | Peter Hedegaard (efterf. frokost i Skolegade) |

GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM

| | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| 8. sep. | Plejhjemmet Mellemtoft | 14.30 |
| 20. okt. | Plejhjemmet Beringshaven | 14.30 |