



HOLSTEBRO VALGMENIGHEDS BLAD

Nr. 90

1. november 2010 – 1. marts 2011

29. årgang



Den Fortabte Søns Hjemkomst, af Arne Haugen Sørensen



VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk

Næstformand: Steffen Wiwel, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630,
e-post: s.wiwel@hotmail.com

Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023,
e-post: conny.m-n@mail.tele.dk

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857,
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: asger.brodersen@skolekom.dk

Ingrid Appel, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1474,
e-mail: ejvind.appel@mvb.net

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro,
tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk

Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergervej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140,
e-post: carsten@wesselsmith.dk

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890

Organist: Kim Preussler, Dyssegaardsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936,
e-post: kimpreussler@c.dk

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023,
e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 16.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. **Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.**

Præst: Dorte Buelund, Hunsballevej 24, 2. mf., 7500 Holstebro, tlf. 2970 2224,
e-post: buelund@gmail.com. Træffes efter aftale.

Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21,
7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32)

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa,
tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig
om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20.00 kr. på udturen og gør
opmærksom på, at I skal hentes igen kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.

Friweekends, fridage og ferie:

Jeg har friweekend fra den 13. til og med den 15. november, fra den 4. til og med den 6.
december, fra den 22. til og med den 24. januar og fra den 12. til og med den 14. februar.
Embedet passes af Dorte Buelund, tlf. 2970 2224.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret *senest den 1. februar 2011*.



BREV FRA PRÆSTEN

Så er det hverdag igen. Jeg holder af hverdagen, sagde Dan Turell engang, og med hverdagen følger tyve nye glade konfirmander og en perlerække af foredrag og koncerter. I skrivende stund har domorganist Flemming Dreisig leveret en sublim koncert, hvor vi hørte nye sider af vores orgel, og Janne Thomsen og Andreas Brantelid tryllebandt over 300 tilhørere med et smukt Bach-program. Ved friskolelederens jubilæum i august kom der en forespørgsel til undertegnede om at starte et børnekor; det kan I læse bestyrelsens positive holdning til andetsteds i bladet. Idéer er altid velkomne



Alt kunne synes at være fryd og gammen, men der er altid sten i skoen, på vejen, på marken; sådan er menneskelivet. Og der er ingen, der som kirkens folk kan diskutere. Det sidste nye er kirkelig velsignelse af registreret partnerskab. Lad mig begynde med et lille billede. Ovre på Ærø i søfartsbyen Marstal kendt fra Carsten Jensens roman "Vi de druknede" er der en fantastisk kirke med tydelige spor efter den søfartskultur, der har præget byen. Der er dog noget tankevækkende i kirken: To døbefonte, en til ægtefødte børn og en til uægte børn. Sidstnævnte – en sort sag – står lidt afsides. Den blev brugt til de børn, født mens manden var på havet – uden for ægteskab.

Sådan har man i kirken altid sat skel mellem ægte og uægte. Det er såre menneskeligt, men også såre forkert. Nu er der kommet en rapport fra et udvalg, der foreslår, at homoseksuelle kan blive velsignet med et ritual i kirken, men uden juridisk gyldighed. Lad det være sagt med det samme, som jeg også sagde det på generalforsamlingen i marts 2010: jeg er villig til at velsigne mennesker af samme køn. Som i Folketinget ved etiske debatter står det kirkebetjeningen frit for at deltage, men jeg mener ikke, at vi skal gå ind og dømme, hvad der er naturligt og ikke naturligt. Kærligheden mellem disse mennesker står over andres betragtninger. I den slags diskussioner ser jeg personligt altid på, hvad Jesus Kristus siger i evangelierne. Jeg må konstatere, som bedemanden Margido gør det i Anne B. Ragdes "Berlinerpoperne", da han besøger sin udstødte homoseksuelle lillebror i København: Det har Jesus ikke sagt noget om. I vores luthersk-evangeliske kirke læser vi historisk kritisk, det vil sige, at vi læser med henblik på kristologien, hvad der



driver på Kristus. Vi kan derfor ikke bare finde udsagn hos Paulus eller i Det Gamle Testamente, der lige passer ind i vores kram. Da ender det i fundamentalisme. Vi må derfor forstå, at Jesu forkyndelse af syndernes forladelse, tilgivelse af vores fjende, næste og bror, at det budskab står over vore menneskelige aversioner mod dette og hint. Vi er skabt i Guds billede, og alle mennesker er skabt på den måde, som Gud ville det. Og det er ikke op til os med bjælker i øjnene at lede efter splinter hos næsten. Når højrefløjspræster igen rumler med vrede – som de også gjorde det med kvindelige præster og vielse af fraskilte – ja så må de besinde sig. Som vi skal udvise tolerance over for deres synspunkter, må de også vise tolerance over for vores. Vi opererer ikke med to døbefonte i vores valgmenighed, ej heller med to syn på mennesket. Vi tror på retfærdiggørelse ved to alene for både syndere og toldere. Derfor er jeg villig til at velsigne registrerede partnerskaber, men når udvalget foreslår, at det ikke har juridisk gyldighed, må jeg sige fra. Så har man igen sat skel og gjort forskel mellem mennesker. Nogen har foreslået, at det juridiske kunne klares på rådhuset – det kender vi fra dengang, da Holstebro Valgmenighed var en frimenighed, men den løsning er der ikke stemning for. Vi må derfor arbejde for lighed for alle i vores danske folkekirke.

Da får de homoseksuelle endelig den ligestilling, de fortjener, og vi kan komme videre. Når nogen truer med at splitte kirken ad, burde de have gjort det med Grosbøll-sagen og dens diskussion af en skabende og opretholdende Gud og ikke på denne sag. Jeg håber menigheden har forståelse for, at dette er mit synspunkt, som er resultatet af mange overvejelser og også et ændret syn, for det at være døbt er også at tage stilling.

Peter Hedegaard

BETALING AF MEDLEMSBIDRAG

Hermed endnu engang en venlig – men indtrængende – opfordring til de medlemmer, der endnu ikke betaler deres bidrag til valgmenigheden via PBS, om at overveje dette, da det vil lette forretningsførerens arbejde meget og samtidig spare penge for valgmenigheden. Man skal blot henvende sig i sin bank, der så klarer resten.

Kassereren



PRÆDIKEN

3. s.e. trinitatis, 20. juni 2010

Salmer: DDS nr. 3, 350, 321, 492, 477, 31

*Faderen tager vel barnet til nåde,
så tager trælbundne syndere du,
Gud, for du kender vor skabelses gåde,
støvtrådeværket du kommer i hu.*

DDS 3. vers 5

LIGNELSEN OM DEN FORTABTE SØN

Lukasevangeliet 15.11-33

Han sagde også: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget.

Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.



Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig buset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger - da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.»

Mellem brødre

Fru Nielsen hed vores organist og musiklærer i folkeskolen; vi sang altid folkeviser. Roselil og moderen, prinsessen sad i højeloft, den utilpassede ungersvend Ramund og så den med kongen, der red fra Skanderborg til Ribe, og dronning Dagmar udi Ringsted. Og så Ebbe Skammelsøn, historien fra Thy - en af mange om brødre. Den vil jeg bruge som modbillede til evangeliet i dag. I kan den, melodien er noget svær, men I kan den.

Skammel han bor nør i Thy og har fem sønner, to af dem går det ilde, Peder og Ebbe. *Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangan sti vild.*

Ebbe er tjener hos kongen, og hans elskede Stolten Adelus sidder hjemme og lader sig lokke af broder Peder, så hun tror, at Ebbe håner hende i kongens gård, hvor der er masser af smukke adelskvinder. Hun drikker fæsteøl med Peder, for hun tror, Ebbe er død. *Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangan sti vild.*

Og Ebbe drømmer, at hans hjem brænder. Han får drømmen tydet af sin drømmetyder, det er hans bror, der holder bryllup med hans fæstemø, og Ebbe rider mod Thy, som var det Dagmar, der var syg. Han kommer til den første bryllupsdag, og ringen og brochen tjent i kongens sold, bestemt for fæstemøen, får søsteren. Ring på fingeren, brochen på brystet, hvor hjertet banker, det skal det svigefulde hjerte ikke have. *Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangan sti vild.*

Og han vil flygte, flygte med skammen og sit brudte hjerte, ride vildt og langt væk, men faderen og moderen og søsteren holder på ham, sætter ham til at spise ved højbordet sammen med broder Peder og den væne brud, sætter ham til at varte op ved det gilde og det bryllup, der skulle have været hans, sætter ham til at skjænke mjød for sin trolovede og sin blodsbror. *Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangan sti vild.*

Og Ebbe følger bruden til brudekammeret, og bruden vil være som en moder for ham, og broderen lover den første nat væk til Ebbe. *For di træder Ebbe så mangen sti vild.*

Og Ebbe slår, han drager sit sværd af skeden, han dræber sin bror og sin fæstemø; han giver faderen ilde sår, og moderen mister en hånd. *For di træder Ebbe Skammelsøn så mangen vild sti om land.*

Er Ebbes skæbne retfærdigt? Er det retfærdigt, at han skal strejfe fredløs om? Sker retfærdigheden ikke fyldest, da han hævner sig over for broderen, der har ødelagt hans liv, og faderen, der sætter den stolte svend til at servere mjød for Peder og Stolten Adelus?

Hvad er retfærdighed?

Er det ikke uretfærdigt, at den ældste søn skal høre fra karlen, at slyngelen af en ødeland, den lille bror, der bedre kender flasken og kvindens bryst end hårdt arbejde, er vendt tilbage og har fået ring på fingeren, og den største kalv med det lækre saftige kød er blevet slagtet for at fejre den søn, man troede var død? Er det ikke uretfærdigt, at han, der har fået meget - og imod en tredjedel af arven - og i et liv i sus og dus har sviret den bort i et land, der var værre end det Ægypten, Josef kom til, men som kom til besindelse og vendte hjem til den fader, der troede ham død, og som - hvis vi skal tro Rembrandts maleri - hver dag spejdede efter ham. Han kom hjem, for der var nogen, der ventede på ham.

Det var der også med Ebbe Skammelsøn, hans søstre ventede ham, men ikke Stolten Adelus. Han blev trådt på. Her var der ingen til at forløse hans fortvivlede situation. Her var der kun sværdet tilbage; ingen havde en ring til hans finger. Han havde ring til sin trolovede, men i stedet blev han sat til at tjene hende. Derfor rider Ebbe.

Tilbage til evangeliet. Den ældste søn kunne selv have levet livet. Faderen, Gud, siger jo: alt mit er dit. Du kunne have holdt fest med dine venner. Du kunne have glædet dig over livet, over arbejdet og over, at du ingen ødeland er, men du er så groet til i misundelse over din lillebrors liv, at du har glemt at leve, og med din misundelse kan du gå i døden, som Kain gjorde det, og som Josefs brødre forsøgte det med Josef, og som man i misundelse over livets fyrste forsøgte at gøre det med Jesus, da man efterstræbte hans liv.

Og vi kender den ældre broder. Vi kender ham alle steder fra. Én, der har glemt at leve. I evangelierne hedder det en farisæer. Én, der i egen optaget-hed af at være på den rette side, kræver, at alle skal overholde de samme spilleregler, men som i den søgen efter retskaffenhed glemmer at leve, glemmer, at livet er at tage chancer, at prøve noget, men også at gøre bod, at vende hjemad, når livet er kikset, om det så er til svinetruget, vende sig derhen, hvor der er et spinkelt håb om forståelse, vende om, omvende sig,



erkende, at livet i sus og dus også har sine omkostninger, men at der måske er en far, der har forståelse for det, og det var der.

Men den ældre søn gik med nedslået hoved trods det, at han havde alt, hvad faderen ejede. Han fik det bare aldrig afprøvet, fik ikke prøvet at leve. Han var som skoleeleven, der efter få dages ferie bankede på skolens dør for at komme under lærerens strenge tøjler igen, for han havde ikke mod til at prøve livet selv. Han formåede ikke at invitere vennerne, at se hvad det kunne give. Nej, han var for regelret, og derfra til svig som Ebbes bror, Peder, er der faktisk ikke så langt. Det er det sørgelige ved det hele.

Så retfærdighed er måske noget helt andet, end vi tror. En retfærdighed, der forarger os, for den går langt ud over, hvad vi med vores millimeterdemokrati kan forstå. Guds retfærdighed er, når der er en far, der venter, venter for at give ring og fedekalv, og som ikke bare venter for at sætte Ebbe Skammelsøn til at varte op. Nej vores Gud, den kristne Gud, varter os op. Han spejder og venter på den søn, der kæmper sig hjem ad vildsomme stier med frygt i sindet, frygt for at have mistet også faderens kærlighed. Men den er der. For vores Gud leder efter den tabte guldmønt, han leder efter det ene får uden at lade de 99 i stikken. Han tilgiver den fortabte ødeland, og han tilgiver den vrede storebror, for vores Gud søger det fortabte, han henter den forkomne ind i varmen til steg og mjød, og de begynder at feste og være glade.

For det, der var tabt, var dødt, men genfindes, og den, der var død, er blevet levende. Hvad mere er der så at gøre end at forlove sig med livet, finde ringen frem, spise, drikke og feste? Min søn var død, men nu skal han leve. Livet er mere end retfærdighed. Vi har derfor ikke bare en men to fortabte sønner, måske også en fortabt far. Der sker noget med Gud, da han blev far, som en ovovet ung teolog siger det. Måske er fortællingen endda Jesu egen fortælling. Beskyldt for at være en drukkenbolt, ven med skøger, toldere og synderinder. Vil Gud tage imod ham ved hjemkomsten til himmelen?

Der var ingen, der forstod Ebbes vrede, han mistede alt, den fortabte riddersøn. Han blev fredløs, for ingen forstod, hvad han havde mistet: fæstemø, troskab, tro på livet. Han blev tjener, for der var ingen far til at hente den fortabte ind, ingen far til at sætte ring på fingeren, og Ebbe havde kun søsteren at give ringen til. Han blev tjener for de svigefulde. *For di træder Ebbe Skammelsøn så mangan sti vild.*

Men der var en Guds søn, en Menneskesøn, der hentede den fortabte ind i varmen, som spejdede, og som også vil spejde efter os, når vi bliver selvtretfærdige og farisæiske og også har brug for en ring på fingeren. For når vi ransager vore hjarter og tunge i sindet vandrer ad umulige stier og bi- og hulveje, ja så er der en, der spejder efter os, så vi ikke skal strejfe fredløse om i den store broders vrede og misundelse, men kaldes ud af vores selvtret-

færdighed, kaldes ud fra tungsindet ind i livet og ud i det igen, for vores Gud henter den fortabte hjem og fester med os ved sit eget bord, hvor vi mindes fedekalven og mindes, at han satte sin ring, dåbsringen på vores fingre og siger som ved kongeskifter: min søn er død, min søn lever.

Derfor er vi ikke fredløse – derfor skal vi ikke træde så mangen sti vild, som Ebbe gjorde det, da han blev sat til at tjene ved broderens og fæstemørens bryllup – ved vores hjemkomst og vores livs bryllup skænker vores Guds Søn op og giver kalvekød til dem, der vender hjem, til vrede storebrødre og fortabte lillebrødre, for min søn var død, min søn lever. Ingen skal ride vild, så længe den historie fortælles. Så begynd at være glade, som det hed i den gamle oversættelse. Her trædes ingen sti vild!

Amen

KURSUSRÆKKE PÅ SKÆRUM MØLLE

Til vinter arrangeres der en kursusrække på Skærum Mølle med overskriften: *N. F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv*. Kursusleder er ph.d.-studerende cand. theol. Esben Lunde Larsen, og kurset finder sted 4 lørdage: 29. januar, 5. februar, 12. februar og 26. februar kl. 10-12 og 13-15. Esben Lunde Larsen er viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og folketingskandidat. Siden 2008 har han været ansat som ph.d.-studerende i et samarbejde mellem Grundtvig-Akademiet og Det Teologiske Fakultet i København. Projektet handler om Grundtvigs forståelse af begrebet åndelig frihed, dvs. tros- og ytringsfrihed både historisk og nutidigt og belyser således også nuværende politikeres brug af Grundtvig i nutidens debatter om frihed.

Kursus kan ses som en naturlig fortsættelse af kursusrækken *Teologisk Voksenundervisning*, der afsluttedes sidste vinter, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Yderligere information kan fås på Skærum Mølle eller via Grundtvig-Akademiet, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K (mailadresse: gth@vartov.dk).



NYT FRA BESTYRELSEN

Siden sidste kirkeblad udkom, har der været afholdt et bestyrelsesmøde, og den største beslutning, vi tog ved den lejlighed, var, at vi ønsker at forny vores kirke tag i 2011. I flere år har det regnet ind, når blæsten og regnen var i den ”forkerte” retning. Adskillige gange har vi været oppe på balkonen med gulvklude, håndklæder og spande for at tørre op og forebygge. Nu tør vi ikke vente længere med at investere i et nyt tag. Tænk bare på, hvad der kan ske med vores nye orgel, hvis der skulle komme vand ned på det.

Børnekor

Endvidere besluttede vi, at vi vil forsøge at oprette et børnekor med vores organist, Kim Preussler, som leder. Vi er bekendt med, at der blandt en del af vores unge medlemmer er interesse for at synge i kirkekor, og derfor vil Kim Preussler arbejde videre med sagen og regner med, at koret bliver en realitet fra august 2011. Det er så tanken, at koret skal medvirke ved gudstjenesten 1 - 2 gange om måneden samt i forbindelse med højtiderne.

Referat

Til sidst vil vi fortælle, at vi i en forsøgsperiode vil hænge et beslutningsreferat fra vores bestyrelsesmøder op på opslagstavlen i våbenhuset. Efter ca. en måneds vil dette referat blive sat ind i en mappe, der skal ligge bagest i kirken. De, der har lyst og interesse, kan her se, hvad vi arbejder med. Dog vil præsten stadigvæk fra prædikestolen komme med meddelelser til menigheden om fremtidige arrangementer, ligesom bestyrelsen fortsat vil fortælle om stort og småt ved vore kirkefrokost-arrangementer.

Høstgudstjeneste

Ved høstgudstjenesten den 19. september indkom der kr. 1.390,00. Mange tak for det. Pengene vil blive fordelt til Studenterkredsen i Århus og til Skovvang i Holstebro.

Indskrivning af konfirmander

Søndag den 26. september var der indskrivning af konfirmander. Holdet tæller i år 20 unge mennesker, og konfirmationsdagen er fredag den 20. maj 2011.

Karen Bjerre Madsen

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Oktober og november

I oktober og november måned kan vi i Skolegade glæde os over en udstilling med kunstneren Erik Heide fra Mors.

Værkerne er blevet skabt på baggrund af hans rejse til Færøerne i 2009, og udstillingen hedder "Farven er sort". Erik Heide kender vi jo fra krucifikset, der hænger ovre i kirken.

December og januar

I december og januar måned udstiller Grethe Rasmussen fra Holstebro sine billeder, og det er ikke første gang, vi har kunnet glæde os over Grethe Rasmussens billeder. Tidligere var det hovedsagelig farvestrålende akvareller, der fyldte salen, og denne gang vil det også være malerier, hvoraf nogle måske ikke er malet endnu.

Grethe Rasmussen fortæller: Jeg har eksperimenteret med mange forskellige materialer og teknikker. Det har altid fascineret mig, hvad hænder kan skabe. Der skal held i min hånd, når jeg maler - forstået på den måde, at billedet måske vil noget andet end mig, og jeg må overgive mig til processen. Farverne og formerne betyder meget. Det var mine forsøg på at forstå og opleve farvens betydning, der oprindeligt fik mig i gang med at male. Jeg oplevede begejstringen i den skabende proces, og det er den glæde og dybde, der får mig til at blive ved og ved. Lys og farve giver os mulighed for at opleve og begribe verden, og derfor kan man gå på opdagelse i mine billeder.

Februar og marts

Anne Kildegaard udstiller i februar - marts 2011.

Hun skriver om sig selv: Jeg er 59 år bor i Dybe. Jeg har altid tegnet og malet. Det har været en vigtig del af min tilværelse. Jeg finder ro, og det er da også det, mine billeder viser. Gennem mange år var mit foretrukne medie akvarel, men i de senere år er også oliemaleri kommet til. Mine motiver er vestjyske steder og stemninger. Man kan se, hvad de forestiller: åbne vidder, højt til loftet, udsyn og rummelighed, lyse og lette farver. Jeg tilstræber at antyde detaljer således, at beskueren "kan vandre ind i billedet" og danne sin egen oplevelse. Jeg har udstillet mange steder i det vestjyske gennem de sidste 25 år.

PERSONALIA

VIEDE / KIRKELIG VELSIGNELSE

26. juni 2010: *Tia Laureen Saucier & Rasmus Aas Pedersen*,
Steen Billesgade 12.3, 8000 Århus C

29. august 2010: *Trine Gjedbo Kragelund & Mahmoud Kbalil Hamad*,
Mejdal Søvej 12, Mejdal, 7500 Holstebro

18. september 2010: *Susi Barnholdt Lund Madsen & Bjarne Lund Madsen*,
Holstebrovej 11, 7490 Aulum

DØBTE

4. september 2010: *Isabella Norup Kviesgaard*, datter af Anne Norup
Larsen & Jannik Kviesgaard, Kullinggade 4C st. th., 5700 Svendborg

5. september 2010: *Simon Hallundbæk Eriksen*, søn af Christina Eriksen
& Ian Hallundbæk Eriksen, Røjkjærvej 19, 7500 Holstebro

19. september 2010: *Andreas Munch Kalsgaard*, søn af Hanne Munch
Kalsgaard & Lasse Kalsgaard, Laubsvej 84, 7500 Holstebro

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)

3. juli 2010: *Henry Hald Godrim*, født 1919, Knud Rasmussensvej 16,
7500 Holstebro

9. september 2010: *Erna Sejberg*, født 1919, Danmarksgade 7. st.tv,
7500 Holstebro

IND- OG UDMELDELSER

8 personer har meldt sig ud, mens 18 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1.094 medlemmer.

NYT FRA FRISKOLEN

Holstebro Friskole inviterer hermed alle interesserede med til skolens morgensang i valgmenighedskirken

Friskolen holder morgensang i kirken 3 gange årligt. Første gang er til Grundtvigs fødselsdag den 8. september, hvilket jo er overstået for i år.

Den anden morgensang finder sted i forbindelse med julen. I år er det tirsdag den 21. december kl. 8.00. Kl. 19.00 samme dag holder friskolen juleafslutning i kirken. Også her er alle velkomne.

Tredje morgensang i kirken er i forbindelse med påsken fredag den 15. april 2011 kl. 8.00.

Vi håber at se medlemmer fra valgmenigheden og Holstebro Friskoles skolekreds.

Asger Brodersen

MØDER OG ARRANGEMENTER

SÆSONEN 2010 / 2011

Onsdag den 3. november

kl. 17.30:

Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i Skolegade 32. Pris for voksne: kr. 50. Gratis for børn.

Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen *senest 28. oktober.*



Torsdag den 11. november kl. 18: "Andesteg og salmesang".

I forlængelse af mortensaften vil vi spise sammen og synge nyere salmer.
Pris: kr. 100. Tilmelding *senest 7. november* til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen

Torsdag den 18. november kl. 9.30: Højskoleformiddag, hvor Peter Hedegaard gennemgår "Sne på hendes ansigt" af Thorstein Thomsen.

Torsdag den 25. november kl. 9.30: Højskoleformiddag, hvor Peter Hedegaard gennemgår "Ud og stjæle heste" af Per Petterson.

Søndag den 12. december kl. 16: Julekoncert med OrkesterEfterskolen.
Gratis entré.

Søndag den 19. december kl. 10: Gudstjeneste med efterfølgende julekirkefrokost.

Tirsdag den 21. december kl. 8.00: Morgensang med Holstebro Friskole. Kl. 19.00 samme aften: Skolens juleafslutning.
Se omtale andetsteds i bladet.

Søndag den 9. januar 2011 kl. 14.00: Nytårsmøde med gudstjeneste v/ sognepræst Lene Crone Nielsen og efterfølgende foredrag v/ frimenighedspræst i Ryslinge, Mikkel Crone Nielsen: *Sangens historie og historien i sangen* – et fælles strejftog i højskolesangbogen.

Den bedste måde at trække vejret på er som bekendt at synge. Men at synge kan også være en glimrende måde at blive klogere på os selv og på vores fælles historie.

Frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen synger for og fortæller om forfattere, komponister samt – naturligvis – om alt det, som sangene ellers vil sige os.

Torsdag 27. januar 2011 kl. 18: "Fede retter og Salmernes Bog".

Vi spiser et godt måltid, hvorefter Dorte Buelund fortæller om Salmernes Bog. Pris for mad, øl/vand og kaffe: kr. 100. Tilmelding *senest den 20. januar* til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

Torsdag 3. februar 2011 kl. 18: "Fede retter og Jobs Bog"

Vi spiser et godt måltid, hvorefter Peter Hedegaard fortæller om Jobs Bog. Pris for mad, øl/vand og kaffe: kr. 100. Tilmelding *senest den 27. januar* til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

Lørdag den 5. februar 2011: Højskoledag

Program

- kl. 10.00 Morgensang i kirken
- kl. 10.30 Foredrag v/ forfatteren Anne Marie Løn
- kl. 12.00 Ribbensteg m.m.
- kl. 12.45 Sangtime v/ Dorte Buelund
- kl. 13.30 Koncert i kirken med "Den danske Salmeduo"

Højskoledagen arrangeres i samarbejde med højskoleforeningen. Pris: kr. 200.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen *senest den 31. januar.*

Martsmenighedsmøderne 2011

Fredag den 4. marts

- kl. 19.00 Lektor ved RUC Henrik Jensen: *Det anstændige menneske.* Henrik Jensen er en af vor tids mest brugte foredragsholdere og kulturkritikere. Han har skrevet *Offerets Årbundrede*, *Det Faderløse Samfund* og flere andre bøger og artikler. Henrik Jensen er fast anmelder og kritiker ved Kristeligt Dagblad.

Lørdag den 5. marts

- kl. 11.00 Tidl. Generaldirektør ved Danmarks Radio Christian Nissen: *Folk, hvad er et folk i grunden?*
- kl. 12.15 Suppe.
- kl. 13.00 Pia Friis Laneth: *Lillys Danmarkshistorie.* Pia Friis Laneth har skrevet en blændende beskrivelse af vores fælles fortid, set ud fra en kvindelig synsvinkel. Pia Friis Laneth er en af vores ypperste fortællere, og der venter os en spændende eftermiddag, kun afbrudt af en lille kaffepause.
- kl. 16.00 Rundvisning på friskolen ved Asger Brodersen.
- kl. 16.45 Fællesspisning og højskolesang v/ Susanne Madsen og Peter Hedegaard.

Søndag den 6. marts

- kl. 10.30 Gudstjeneste ved Henrik Wigh-Poulsen i valgmenighedskirken.
- kl. 12.00 Frokost på Holstebro Friskole.
- kl. 13.00 Foredrag ved Henrik Wigh-Poulsen. Henrik Wigh-Poulsen er domprovst ved Skt. Knuds Kirke i Odense samt forfatter til flere bøger om Jakob Knudsen. Endvidere er Henrik Wigh-Poulsen en skarp debattør og TV-anmelder i Kristeligt Dagblad.

Nærmere detaljer om Martsmenighedsmøderne i næste nummer af kirkebladet.

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling i Skolegade 32. Nærmere oplysninger i næste nummer af kirkebladet.





GUDSTJENESTER I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. NOVEMBER 2010 – 1. MARTS 2011

7. nov.	Allehelgensdag	10.00	Peter Hedegaard
14. nov.	24. s. e. trinitatis	10.00	Dorte Buelund
21. nov.	Sidste s. i kirkeåret	10.00	Peter Hedegaard
28. nov.	1. s. i advent (Fru Madsens Tone-ensemble medvirker)	10.00	Peter Hedegaard
5. dec.	2. s. i advent	10.00	Peter Hedegaard
12. dec.	3. s. i advent	10.00	Dorte Buelund
19. dec.	4. s. i advent (Julekirkefrokost)	10.00	Peter Hedegaard
24. dec.	Juleaftensdag	15.30	Peter Hedegaard
25. dec.	Juledag	10.00	Dorte Buelund
26. dec.	2. juledag	10.00	Peter Hedegaard
1. jan.	Nytårsdag	10.00	Peter Hedegaard
2. jan.	Helligtrekongerssøndag		Ingen gudstjeneste
9. jan.	1. s. e. helligtrekonger	14.00	Lene Crone Nielsen
16. jan.	2. s. e. helligtrekonger	10.00	Peter Hedegaard
23. jan.	3. s. e. helligtrekonger	10.00	Dorte Buelund
30. jan.	4. s. e. helligtrekonger	10.00	Peter Hedegaard
6. feb.	5. s. e. helligtrekonger	10.00	Peter Hedegaard
13. feb.	Sidste s. e. helligtrekonger	10.00	Dorte Buelund
20. feb.	Septuagesima	10.00	Peter Hedegaard
27. feb.	Sexagesima	10.00	Peter Hedegaard
6. marts	Fastelavn (Martsmenighedsmøderne)	10.30	Henrik Wigh-Poulsen

GUDSTJENESTER PÅ SYGEHUS OG PLEJEHJEM

11. nov.	Skredsande	10.30	Dorte Buelund
1. dec.	Skredsande (Adventssang)	14.00	Peter Hedegaard
7. dec.	Beringshaven	14.30	Peter Hedegaard
9. dec.	Parkvej	14.30	Dorte Buelund