

## Foredragsforenings 125 års jubilæum

I julen fór en storm over landet - -!  
som træer vælted og pressede vandet - -!  
Meteorologerne kaldte den URD---  
hvorfor det navn? - - blev der spurgt  
Jo, i mytologien har vi læst om Norne gæst - -  
Tre kvinder, som sidder ved Ask Ygdrasils rod  
og styrede tidernes gang  
med visdom og mod

URD ser tilbage på det, der var FØR!  
VERAND ser det, der er NU!  
SKULD ser det, der er på vej!  
De sidder ved brønden, og vander livstræet  
væver træødder sammen - -!  
Thi intet kan trives, intet kan gro,  
Hvis ej det forbindes med før . frem . og nu!  
- det gælder også jeg, og du - -  
og Foredragsforeningen også for resten!  
Vor forening, som i dag holder jubilæumsfesten,  
og med glæde har indbudt, hver en gæst!  
Og lyt nu til, hvad URD vil fortælle:

Engang i 1892, kom en ildsjæl til Holstebro som præst,  
stor i sin ånd, skønt lille af vækst - -  
Ja, Morten Larsen, valgmenighedspræst.  
Han, og bønder fra Idom sogn,  
holdt møder i private hjem,  
med sang og med opbyggelig tale,  
og da kom ønsket tydeligt frem,  
at et forsamlingshus måtte bygges.  
og ret som man tænkte, gjorde man så - -  
og inden længe #Huset+ved vejen lå .  
og det gør det stadig med indskrift på!

Nu Idom Foredragsforening blev dannet - - !  
med love . med formål og paragraffer - -!  
På papiret smukt nedfældet, med blæk,  
og skråskrift, som hældedq  
I §2 står således skrevet:  
Formålet er at samle unge og gamle,  
til foredrag . oplæsning og sange .  
til samfundslivet at styrke . i hjem . i skole og i kirke!  
Velkommen alle, mand og kone!  
- og så kostedqdet kun en krone!

Herom,  
kan man læse og meget mer, imens man også billeder ser,  
i 100 års jubilæumsskriftet, som  
til alle i Råsted og Idom blev delt om.

Nu tiden randt, år hengik,  
Og foreningen stadig medlemmer fik.  
Gode aftener med sange og taler.  
Højskolefolk, med høje idealer,  
Står på stolen, som bærer inskriptionen:  
+Ja tal nu sandt, om stort og småt, og jævnt om alt det høje.  
thi godt er alt, hvad Gud har gjort,  
Og klart er barnets øje. +Gruntvig.+  
- så havde man noget, at tænke på, når marken, man skulle pløje!  
For karle og piger fandt også vej,  
til foreningen, nok mest til fester og leg,  
til jul . til høstfest og skiftedag,  
man samledes til festlig lag,  
pigerne sad ved den ene væg . karlene ved den anden .  
ventede alle den eneste ene,  
man ville danse med . måske hele livet!  
Kaffe og kager, man også fik .  
men engang det hele i vasken gik-  
for en snestorm lammedgal trafik - - -!  
så 100 napoleonskager med fløde blev delt af bestyrelsen før  
de blev bløde!  
Kvinder og mænd, med noget på hjerte,  
kom til Idom, og os belærte  
om + et jævnt og muntert liv på jord,  
som det vi ville ej med kongers bytte!+  
Anne Sofie Seidelin, med eventyr og historier .  
Brita Haugen, med saga og sagn .  
Johannes Møllehave, med humor og lune  
Erhard Jacobsen, med fyr og flamme  
Anker Jørgensen, med det samme  
Lise Nørgaard, som kun var en pige . men havde meget at sige!  
Amdi Pedersen fra Tvind, kom en aften ad døren ind,  
fortalte om højskole, som rejste ud .  
men nu har piben fået en anden lyd!  
Hr. Kobbarnagel fra Skive, og Jensen fra Fly,  
som forelæser, kom til vor by,  
De gav os indblik i litteraturens rige  
og hvad forfattere os kan sige - - - -  
STOP!! URD!

Vi gider ej mere at høre om de gamle dage!!  
Lad os leve i Nuet - - og derom tale!!  
Det er VERAND, der nu slår i bordet!  
for nu vil hun altså haqrdet.

Ja, Tillykke med jeres jubilæumsfest!  
en ære at være jubilæumsgæst!  
at syng og lytte til god musik og  
tale med tidens stemme,  
så vi kan høre, føle, fornemme,  
at der er liv i den gamle jubilar,  
som spændende programmer stadig har - -

Man kommer fra både fjern og nær,  
for at lytte til folk, som har et budskab her - -  
Så løftes vort sind og vore tanker,  
og i et højere luftlag vanker - -  
Lidt snak med naboen man også får,  
til ostemad og en kaffetår - -  
En fælles oplevelse har vi haft,  
og det giver samhørighed og kraft  
Til hverdagens krav og forskellighed - -  
vi kendes og kommer hinanden ved - -!

Får man lyst til at kigge tilbage  
og snakke lidt om gamle dage - -  
så læs, hvad der står i bogen +Blade+

Kaødu huske - - kaødu huske? . de aftenture i Hedegårds busser?  
til havet . til stranden . til skoven . til museer .  
Planetstien og kaffen, som ej var rede!

Hov - - - STOP! Nu igen, før det er for silde!  
Jeg SKULD jo også høres ville! - - - -og tiden står ret aldrig stille!!

FORLÆNS må vi leve livet . som blev i rige mål os givet !!  
skønt BAGLÆNS vi det bedst forstår! Så er DET altså livets kår!  
Det har Kierkegård ham selv jo skrevet, og mange af os selv oplevet!  
+Se frem, men ej tilbage, hvad hjertet attrår,  
måske dog engang under solen du når+! (Ingemann)

Måske skal vi love og paragraffer revidere,  
måske skal vi have nye og flere!

Vi frejdige ind i fremtiden gå  
med løftet pande og stole på, at de VÆRDIER, som VAR  
som ER - - som KOMMER - - vil blive TIL LYKKE  
for Foredragsforeningens forår, sommer!!

Ja Tillykke med de mange år!!  
TAK, for de mange gode timer!  
Tak til nuværende bestyrelse, for det arbejde I udfører!  
Til hverdag . og til denne fine fest

Lær os da jord, på åndens ørnevinger, trofast som du  
os om vort høje himmellys at svinge, trøstig i hu,  
hente fra ham alt lys, som vi begære,  
hente fra ham, livsvarmen i vort bryst,  
grønnes Gud til ære, gyldnes til høst!

HURRA - - - -HURRA- - - - HURRA