

Familiens sommerferie kom i år til at gå til Kroatien, som vi har ferieret i 2 gange tidligere. Nærmere bestemt til Trogir ca. 25 km nord for Split. Familien består af Joan, der skriver om ferien og min mand Flemming, som kører rundt med vores vogntog, alt efter hvor jeg dirigerer ham hen.

Tekst & Foto: Joan Petersen

Sommerferie i Kroatien



Vi havde inden ferien fået ny bil - Peugeot 407 SW 2,0 HDI, og med den fået mulighed for Tempo 100 på campingvognen. Campingvognen er en Knaus Südwind 500 FU fra 2006, som indtil nu har fulgt os rundt til Toscana i Italien, Dresden i Tyskland, Normandiet i Frankrig og nu på vej til Kroatien, og da vi kørte hjemmefra kl. 4.30 om morgenen, var vi rigtig i feriehumør. Vi mødtes med vores venner, Margit og Steen, ved bageren i nabobyen. Vi skulle være sammen med dem i Kroatien. Vi fik helt varme rundstykker ved bagdøren og de lå og duftede lokkende på bagsædet.

Det gik godt ingen trafik og vores nye bil kørte fantastisk godt med campingvogn efter. Da vi kom over grænsen til Tyskland, kunne vi sætte farten lidt op. Det kunne til gengæld ses på dieselforbruget. Det koster lidt at træde på speederen. Trafikken gled støt og roligt. Vi fandt ud af at bilen kørte rigtig godt ved ca. 100 km/t. Den kørte med 1800 omdrejninger i 6. gear, og den røg omgående op i fart bare man trykkede lidt på speederen/fartpiloten. Det var vist godt med fartpilot, ellers kunne det nemt gå for stærkt.

Vi kørte gennem det tidligere Østtyskland, da vi synes det glider lettere den vej trafikmæssigt. 1. overnatning var på en campingplads ved Hof. Vi fortsatte næste dag gennem Østrig og Slovenien til Zagreb i Kroatien. Vi kom til campingpladsen Plitvica ved Zagreb ved 19.30-tiden. Pladsen ligger ud til motorvejen ved en rasteplads med tankstation. Der er også hotel og restaurant. Selvom vores Garmin Nüvi ikke havde ret meget kort over Kroatien, var motorvejen og de større hovedveje med. Den ledte os direkte dertil. Vi gav 159 kuna (den kroatiske kuna svarer stort set til den danske krone) for en overnatning. Vi spiste i restauranten, og bagefter sad vi ude og nød det lune vejr og kiggede på ildfluerne, der blinkede i mørket.

Gennem grønne bjerge

Vi stod tidligt op. Der var knap 20 gr. Det var dejligt at der ikke havde været for varmt om natten. Efter morgenmaden kørte vi videre sydpå. Der manglede knap 400 km før vi var ved destinationen. Vi kom gennem bløde, grønne bjerge. Senere skiftede landskabet til mere gulte områder. Ved 14.30-tiden kørte vi fra motorvejen ved afkørslen til Trogir. Vi havde længe kørt op og op, så vi var lidt spændte på nedkørslen til Trogir. Det var ad en nogenlunde landevej med lidt hårnålesving. Vi kom ind i byen sydfra. Campingpladsen lå på en ø - Ciovo - som lå efter den lille ø, hvor den gamle bydel i Trogir ligger. Byen hedder Okrug Gornji. Der er bro til begge øer. Der var myldretidstrafik og smalle gader. Det lykkedes selvfølgelig, at komme igennem, og også uden at Margit og Steen tabte os af syne. Jeg havde fået at vide af campingpladsen, at vi skulle holde til højre og bare følge vejen, men vi havde vores tvivl, for det var en smal vej, der snoede sig op ad bakke mellem husene. Men lige pludselig var pladsen der - Camping Rozac. Vi havde reserveret, hvad vi ikke plejer, men pladsen var ikke så stor, så vi ville ikke tage chancer. Selve campingpladsen har ca. 150 parceller, men de er ikke afmærkede og 3-meters reglen er ikke-eksisterende, så antal varierede en del. På pladsen var der restaurant (ok, men ikke det helt store), beach-bar, og udlejning af cykler, scootere, gummibåd med motor osv. Bad



Stranden på Camping Rozac.



Flemming og jeg med borgen i baggrunden.



Adresser.

www.petersencamping.dk
Vores hjemmeside med beskrivelse af ture og masser af billeder.
www.camp-rozac.hr
Camping Rozac
www.camping.hr
Link til den kroatiske campingunion med beskrivelse af pladser og link.

udsigt fra borgens tårn over promenaden i Trogir.



og toiletter var der nok af, og det var rent og pænt, bortset fra gulvet, der altid virkede snavset, selvom det lige var blevet vasket. Pladsen ligger på en lille halvø, og til den ene side er der klippestrand – den anden side består af små, hvide sten og vandet har den mest fantastiske turkisblå farve. Det er krystalklart, og det var en fornøjelse at bade der. Det blev hurtigt dybt, men det kan vi godt lide.

Hyggelige Trogir

Vi foretog en del udflugter i løbet af ferien - ikke mindst til Trogir. Trogir er en lille hyggelig middelalderby, der blev skabt mellem 13. - 15. århundrede. Der er en lille borg - Kamerlengeborgen - og borgmur og bag murene små, hyggelige gyder. Byen ligger på en lille ø og langs den ene side er der en dejlig havnepromenade med palmer, restauranter og cafeer. Der er et mylder af liv, og store sejlskibe og lystyachter lægger til her. Fra campingpladsen kan man gå til Trogir på ca. 20 minutter, men det er ad en temmelig trafikeret vej. Det er også muligt at sejle dertil med en lille taxibåd fra byen Okrug Gornji. Man kunne gå fra campingpladsen, langs den offentlige strand, til molen med båden på 10 minutter. Det kostede 12 kuna at sejle til Trogir, turen tog 20 minutter og båden lagde til lige ved promenaden og borgen.

I Trogir var der små butikker og restauranter og caféer. Der var marked lige på den anden side af den gamle bydel, og både marked og butikker havde åbent til sent hver eneste aften. Det kunne bedst betale sig at købe frugt og grønt på markedet. Det var både billigst og mest friskt. 1 kg tomater eller agurker kostede 5-6 kuna. På markedet blev der solgt alt fra levnedsmidler til tøj, tasker og smykker.

Krka nationalpark

En anden udflugt gik til nationalparken Krka med de mange vandfald. Vi var der også i 2005, men ville gerne opleve parken igen, da det var en fantastisk flot oplevelse. Vi kørte til

byen Skradin, hvorfra vi sejlede med en turbåd. Man kunne også komme til vandfaldene fra en parkeringsplads, men vi syntes sejlturen var flot, og det kostede ikke ekstra. Nationalparken er på 142 km². Selve floden Krka er 72 km lang, og på en strækning over 50 km er der 8 store vandfald. To af vandfaldene ligger i nationalparken - det største er Skrandinski Buk, der består af 17 plateauer, hvoraf det højeste fald er 45 m. Det andet vandfald Roski er 25 m højt. Der var som sædvanligt kø ved bådene til vandfaldet. Nu kendte vi turen, og vidste, at det ikke tog så lang tid, da bådene sejlede i pendulfart. Der var stegende varmt. Margit og Steen var lidt bekymrede ved tanken om at gå rundt i den varme, men vi kunne berolige med, at turen mest foregik i skygge. Man kunne bade ved det nederste vandfald, og sidste gang vi var der, gad vi ikke slæbe på håndklæder og badetøj, men denne gang ville vi i vandet.

Det er en smuk tur rundt om faldene. Turen tager et par timer, men der er steder, hvor man kan købe lidt at drikke, så det føles ikke slemt. Man går op langs den ene side af floden og kommer nedad igen på den anden side. Turen foregår på trapper, stier og trægangbroer. Ca. halvvejs rundt ligger der en



Markedet i Trogir.



Sejltur fra Trogir tilbage til campingpladsen.



Kroatien

Det nederste vandfald i Krka Nationalpark.

lille landsby – en slags arbejdende museum lidt i stil med "Den gamle by" i Århus. Da turen var slut, skiftede vi til badetøj og hoppede i vandet. Det var dejligt forfriskende, og mens vi tørrede i solen fik vi os en is og lidt at drikke. Turen tilbage med båden var meget varm. Vi kunne kun få en plads indendørs, og det var ikke længe vi følte os forfriskede efter badet.

Udflugt til Salona

Flemming og jeg havde besluttet os for en tur til Salona. Salona er ruinerne af en gammel idyllisk by, der blev erobret af romerne i år 165 f. Kr. Den ligger tæt ved Split, og selvom vi havde været i Split i både 2003 og 2005, havde vi stadig ikke set det. Det var en stegende varm dag, og Margit og Steen havde ikke lyst til at komme med os. Vi fandt Salona. Byen blev gjort til hovedstad for provinsen Dalmatien af kejser Augustus. Mens byen var størst under kejser Diocletian, havde byen ca. 60.000 indbyggere, og byen blev et af de største kristne centre. I 614 blev Salona angrebet og ødelagt af slaver. Beboerne flygtede til øerne eller søgte tilflugt indenfor Diocletian-paladsets mure (kilde: Politikens Turen går til Kroatien og Slovenien). Det kostede



Præstens bolig i Salona.

20 kr. pr. voksen at komme ind. Området var temmelig stort, og solen hamrede ned ovenfra. Vi havde 1 liter vand med, men vi løb hurtigt tør for vand. Øverst, hvor vi kom ind var resterne af en basilika. Længere nede var et hus, hvor der havde boet en præst. Det var særdeles velbevaret, og jeg er egentlig ikke klar over, om det var noget, der var blevet bygget senere. Der var en smuk have, og søjlegang og terrasse der var overdækket af vinplanter.

Vi fortsatte ned ad en cypresallé og kom til rester af de gamle bymure, termalbade og amfiteater. Solen bagte og sveden løb af os i stride strømme. Vi fik set på det meste af området, men måtte overgive os efter halvanden times tid. Vi havde heldigvis mere koldt vand i bilen, så vi kunne få slukket vores tørst. Termometeret i bilen viste 46 gr. - dog i solen. Men vi følte os fuldstændig udtørret, og så var det dejligt at returnere til campingpladsen og det dejlige hav. Turen bød på andre, spændende oplevelser. Vi var bl.a. et smut i Bosnien-Herzegovina og se byen Mostar og et slags kloster ved byen Blagaj. Det var også en dejlig tur. Vi havde egentlig haft planer om at køre lidt fra campingplads til campingplads, men blev så begejstrede for Trogir og pladsen, at vi blev der hele ferien. Vi kørte til Ljubljana og overnattede på vej hjemad. Vi fortsatte mod Østrig, men Margit og Steens bil havde smidt kølervandet. Det medførte, at vi fik en dag på en rasteplads i Slovenien, mens deres bil var på værksted. Vi besluttede at tage en overnatning på rasteplads på vej hjemad, og hjemturen gik stille og roligt uden yderligere problemer. Hvis du har lyst til at læse mere om vores ferie, er du velkommen på www.petersencamping.dk hvor jeg har skrevet mere om vores tur. Der er desuden masser af billeder fra campingpladsen og de ture, vi var på.



Ruinerne i Salona.

Vi gør dig klar til vintersæsonen



Feriefrihed



Kom ned og se vor nye vintercamping-udstilling. Få et kig på de nye Dethleffs Snow modeller eller få gode råd om vinteroptimering af din egen campingvogn.

Mærkevarer!



HUSK: Åbenthus weekender den 26-28 oktober og 3-4 november

Hobby og Dethleffs, er stærke mærkevarer indenfor **campingvogne**. Dette udvalg, der spænder fra sommer- til vintercamping og fra let- til luksuscamping med varmt bad og parabol, giver dig tilsammen alle de bekvemmeligheder du kan ønske dig.

Brugtgaranti



Besøg vor store indendørs brugthal. Hos PJ Caravan får du et sikkert køb med en af markedets bedste brugtgarantiordninger på campingvogne.

PJ

Caravan frihed-fritid-ferieglæde
Københavnsvej 277, 4000 Roskilde - Tlf. 46 75 71 29
www.pj-caravan.dk

Julelukket: 19/12-1/1
Begge dage incl.

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30 - lørdag fra 10.00 til 15.00
søn-og helligdage fra 11.00 til 16.00