



Januar 2021

Dejlig er den himmelblå – Helligtrekongershilsen

Påskedag og juleaftensdag 2020 vil, når alt kommer til alt, især blive husket for at have været strålende, skyfrie solskinsdage: dejlig var den himmelblå, lyst det var at se derpå! Og det skete i de dage, påskens og julens dage, at mens mennesker ryddede kalenderen for at isolere sig, ryddede Gud sin himmel for skyer. Måtte han også rydde vore sjæles himmel for de tunge, mørke natteskyer, som uden havn i sigte driver hen over tidsånden.

Ja, disse ord er mere højstemte end både dronningen og statsministeren i deres nytårstaler nok ville være bekendt. Men sådan er kirkens sprog jo. Og det bør det være. For sindet skal stemmes højt – til modtagelsen af det himmelske. Men hvad nu, når kirken er lukket? Jo, som jeg skrev i min påskehilsen, så får beskuelsen af en påskelilje pludselig stor betydning. Aldrig har den haft så god grund til at vise sig! Det himmelske kommer til udtryk i det uanseelige, i påskeblomsten, som ellers blot er ledsagende pynt til den højstemte gudstjeneste, men nu selv står i centrum.

I en næsten tom kirke juleaftensdag var det den blå himmel, som fangede min opmærksomhed: dejlig er den himmelblå! I næste kirkeblad vil jeg på forsiden bringe det billede af kirken, jeg den dag tog med mobilen. Hvis ikke jeg sagde det, ville man ikke vide, det var et julebillede. Men i år, hvor hele min familie lå med corona (jeg nægter at skrive det med stort), blev netop dette mit julebillede: den himmelblå! Det var, som sagde den ligesom Kim Larsen i sangen Susan Himmelblå: "Hvis nogen siger, det hele går ad helvede til, så tro dem ikke"! Troen er en gave, ikke en opgave, men af og til kan dét *ikke* at tro netop være en opgave. Hvad betyder udtrykket "at gå ad helvede til?" Jo, det betyder vel, at det levende er på vej til at tabe enhver livslyst og -kraft. Gud bevare os fra det. Det var også Grundtvigs bøn, hans mening med den kendteste af alle salmer til Helligtrekonger. Det var hans måde at protestere mod julesorgen, mod sin egen depression, nemlig at skrive ordene: "Dejlig er den himmelblå". Juleaften protesterede himlen.

I det mere jordnære skal jeg meddele, at gudstjenesterne/andagterne genoptages i valgmenighedskirken fra den 24. januar under de vilkår, som til den tid vil gælde. "Solhvervsmøderne", som vi kommer til at kalde noget andet, udskydes til maj måned.

Med ønsket om et godt nytår.

Caspar Wenzel Tornøe

PS: Jeg opfordrer til, at man kontakter mig, hvis man skulle have brug for en samtale inden for et hvilket som helst emne. Tlf. 51531819.

Gudstjenesteliste 24. januar – 28. marts 2021

- 24. januar. Sidste s. efter helligtrekonger. kl. 10: Caspar W. Tornøe
- 31. januar. Søndag septuagesima. kl. 10: Caspar W. Tornøe
- 7. februar. Søndag seksagesima. kl. 10: Caspar W. Tornøe
- 14. februar. Fastelavns søndag. kl. 10. Hans Peter Lausten-Thomsen
- 21. februar. 1. s. i fasten. kl. 10. Hans Peter Lausten-Thomsen
- 25. februar. Prøveprædiken og generalforsamling. Kl. 19.
- 28. februar. 2. s. i fasten. kl. 10. Caspar W. Tornøe
- 7. marts. 3. s. i fasten. kl. 10. Caspar W. Tornøe
- 14. marts. Midfaste søndag. kl. 10. Caspar W. Tornøe
- 21. marts. Mariæ bebudelsesdag. kl. 10. Caspar W. Tornøe
- 28. marts kl. 10. Palmesøndag. Caspar W. Tornøe