

## Dagbog fra AB Tennis' Ungarns-tur 1-8 maj 2016

Et dusin AB tennismotionister besøgte 1-8. maj Visegrad i Ungarn - en lille, charmerende landsby, men samtidig et i Ungarsk historie meget vigtigt sted – og smukt beliggende på bredden af ”Der schönen, blauen Donau,” ca. 35 km nord for Budapest.

Turen tog sit udgangspunkt i AB Tennis' store tur til Tyrkiet i efterårsferien 2015, hvor ungarske Tibor fik lov at spille med og efterfølgende holdt kontakt med sin ”special friend” - Kaj Grünfeld. Det fremgik, at den gode Tibor var indehaver af et hotel og adskillige restauranter i Visegrad, samt formand for den lokale tennisklub. Og da den fortsatte kontakt mellem de to primo 2016 barslede med forslag til en tennistur, viste der sig fin interesse blandt motionisterne.

Tennis-anlægget i Visegrad er en historie for sig selv: Nabo til de restaurerede ruiner af et palads bygget af kong Matthias Corvinus i midten af 1400-tallet, og med en indgangsportal der i sin tid førte ind til Kejser Franz Josefs sommerjagthytte, var 2 grusbaner klinet op til foden af bjerget, og til de andre sider lukket inde af beplantning. Der var adgang til afkølede drikkevarer fra en klippehule, og fra et overdækket plateau højt hævet over banerne, havde eventuelle tilskuere et fantastisk udsyn over banerne, og kun på forstyrret af sang fra et mangfoldigt fugleliv.

**Budapest:** Med udsigt til halvskidt vejr mandag, blev onsdagens heldagsudflugt til Budapest på Tibor-effektiv vis flyttet frem, og gruppen tilbragte en meget lærerig dag i den smukke, todelte hovedstad, under kyndig ledelse af vores meget talende guide Neomi. Budapestbesøget blev afsluttet med en storslået aftensejlads på Donau under indtagelse af en glimrende aften-buffet og til toner af... gæt! – Johan Strauss.

### **Og så til spillet!**

Med undtagelse af en lille runde tennis for de først-ankomne søndag, kom spillet således først for alvor i gang tirsdag. Turnerings- og tur-leder Kai Grünfeld havde udarbejdet en sindrig turneringsplan med henblik på at alle skulle spille med og mod så mange af de andre som muligt, hvorefter vinderne skulle kåres på deres gennemsnits-score. Turneringslederen valgte dog beklageligvis hurtigt selv at checke ud af turneringen: allerede besværet af en grim tå-skade, blev spot føjet til skade med en lægmuskelskade efter kun godt 30 minutters spil. Manglende opvarmning eller træning? Under alle omstændigheder: Synd for Kaj!

Da tirsdagens vejr ”kun” tillod 3 timers tennis om formiddagen, blev gruppen sent eftermiddag samlet op og kørt til besøg på Visegrads nedre borgbefæstning med , ”Salamon” tårnet som hovedattraktion, efterfulgt af ridderturnering under overværelse af bl.a. den til lejligheden udvalgte dronning, Susanne Grünfeld. Aftenen blev sluttet af med indtagelse af en interessant middag i renaissance-stil, på en endnu en af Tibors restauranter. Dagen blev rundet af med Champions League på TV på hotellet, blandet med aktiviteter på pool- og bordtennisbordene.

### **Basilika, Slovakiet og mere tennis**

Onsdag var der planlagt halvdagstur til den ligeledes historiske by Ezstergom, den Ungarske katolske kirkes arnested og hjemsted for landets største kirke, som deltagerne endte med at få et nærmest overdrevent godt kendskab til. Besøget blev afsluttet med en gåtur over Donau grænse-broen til Slovakiet, hvor en forfalden grænseby dog kunne byde på en god kop slovakisk øl.

Onsdag eftermiddag måtte den imødesete holdkamp mod de lokale spillere desværre aflyses på grund af en byge, da de i forvejen våde baner allerede tirsdag eftermiddag var blevet udsat for en ordentlig sjasker. Det var dog ikke værre end at de ihærdige ABere insisterede og fik afviklet endnu 3 runder af den indbyrdes turnering denne eftermiddag. Dagen blev sluttet af med middag på hotellet og nok en gang fælles Champions League på TV.

### **Tennis, Stork, Szentendre og Udsigtsborg**

Torsdag formiddag var der igen fuldt program på tennisbanerne, og nu skulle fårene for alvor skilles fra bukkene i den indbyrdes turnering, og nu med udsigt til afholdelse af AB-Visegrad holdkamp fredag eftermiddag. Om eftermiddag viste vejret sig desværre igen fra den lunefulde side, og der blev derfor hurtigt arrangeret en sen eftermiddagstur til nabobyen Szentendre, en lille, charmerende turistfælde ved Donau, hvor nogle valgte at se på forretninger og gå på marcipan-museum, mens andre fandt deres spidskompetencer på et vin-museum med dertil-hørende vinsmagning. På vejen til Szentendre blev storkereden i Visegrads nærmeste naboby inspiceret, og på tilbagevejen blev turen lagt forbi Visegrads vartegn, en imponerende slotsruin placeret på toppen af bjerget, og med fantastisk udsigt over Donau og Visegrad. Aftenen blev afsluttet med middag på hotellet og en time på hotellets glimrende bowlingbaner.

## **Tennis-klø, sommervejr og afslutning**

Fredag formiddag var det tid til et par afsluttende runder i den indbyrdes turnering samt kåring af de stolte vindere, på herresiden Frederic Quenée og hos damerne Ulla Hviid, som begge blev belønnet med et par meget smagfulde Visegrad øl-krus! - Faktisk så smagfulde at vinderne straks gik med på at gøre dem til vandrepokaler.

Efter afsked med 3 af deltagerne, og således i svækket opstilling, var tiden endelig kommet fredag eftermiddag til den store holdkamp mod det lokale Visegrad team. Men bortset fra en mix-double i åbningskampen, vundet med Ullas glimrende grundspil, og kombineret med Tibors kærestes manglende kamptræning, og afslutningsvis til en uafgjort herredouble, var ungarene i resten af kampene AB-spillerne overlegne. Dette til trods, var der dejlig stemning på banerne hele eftermiddagen. Dagen blev afsluttet med gaveoverrækkelse til Tibor, som havde udkommanderet en håndfuld af de lokale til at assistere med at producere en aldeles fremragende vildsvine-gullasch middag, med øl, vin, kage og den lokale brændevin Palinka – alt medens solen kastede sine sidste stråler på det omtalte tilskuer-plateau. Alt i alt, en fantastisk afslutning på den officielle del af programmet, på trods af klø!

Bortset fra en hygge-herredouble med Tibor, inklusive Kaj der nu var ved at komme sig over sine skavanker, gik det af sidste-dagen lørdag med at nyde det endelig ankomne sommervejr ved hotellets iøvrigt glimrende pool-område (inkl. bar), og adskillige valgte at få muskler, ansigt mv. masseret hos den effektive Maria. Efter en hyggelig afslutningsmiddag lørdag aften, var det søndag morgen tid til afsked for yderligere 5 deltagere, medens de sidste 4 deltagere havde valgt at blive et par dage ekstra.

På trods af det lidt lunefulde vejr, havde en ellers fantastisk vellykket tur kommet nu fundet sin afslutning, en tur som alle deltagerne utvivlsomt kun kan give deres varmeste anbefaling. Og skulle et dusin AB-motionister en anden gang finde på at gentagne gange, står den gode Tibor utvivlsomt klar med et lige så attraktivt tilbud.

---

På vegne af de deltagende motionister skal lyde en varm tak til Kaj for arbejdet med at arrangeret turen og turneringen, tak for klubbens og formandens støtte, og til Henrik Thue for at holde styr på finanserne.

De bedste hilsner, Henrik Jepsen