

Oldenburg Marathon 2014.

Så er endnu en tur med "kliken" lagt bag os. Jeg tror, at det jeg holder allermost af på disse – efterhånden mange – klubture, vi har været på, er den gode, glade stemning, der altid er. Vel er vi en sportsklub, men vi er ikke fanatiske. Der er plads til øl, vin, kvinder og sang☺

Nå med hensyn til sang, så er det mest Knik og jeg, der henfalder til vor hjemegns vemodige strofer, når vi kommer for langt hjemmefra (og vi ikke er tørstige længere!)

Tænk hvor heldige vi er, at der er trofaste heppere, der gang på gang uegennyttig bakker op og hjælper os rundt på ruten. Jeg er sikker på, at de ikke under sig selv hverken vådt eller tørt, men bruger tiden inden løbet med at sidde og studere kort over ruten, så de ved lige præcis, hvor de skal stå. Tak Sven, Poul Erik, Knud & Bent. Næste gang, så synes jeg altså, at I skal give jer selv lov og tid til at nyde en enkelt øl og et måltid mad – det skal der altså også være plads til, selv om jeg ved, at det ligger jer fjernt.

Søndagsturen i Oldenburg blev en varm fornøjelse, men bortset fra det, var det en fin rute og der var fin opbakning fra de lokale ude i ydreområderne. Og fra alle vore egne flere steder. Kristian havde sit eget heppekor med mor & moster, og det bragte da også vores egen dreng rundt i en flot tid. Det bliver spændende at følge, om Kristian bevarer lysten til at løbe.

Til lykke specielt til Rolf med den flotte marathondebut. Rolf løb over målstregen i fin stil. Knap så høje karakterer for det kunstneriske indtryk til Brian, der kom humpende hen ad opløbsstrækningen med krampe i benene. Av Av- men stadig en imponerende tid under 3 ½ time. Knik strøg ind over målstregen i fin stil under 4 timer – godt brugt efter en varm tur, men den ulfborgensiske stædighed fornægter sig ikke. Kim er åbenbart kommet højt til hest igen efter sin langvarige skadesperiode – han spurtede over mål i en tid under 3 timer, hvilket gav ham en samlet 4. plads og en klassevinderplacering.

Bente Hansen - den seje kvinde - tog også en klassevinderplacering på halvmarathon. Det samme gjorde 2x Fjordside i deres aldersklasser. Men tiden er jo ikke det vigtigste (siger hende, der tog klubbens sidsteplads). Det vigtigste er, at alle fuldførte på trods af varmen, småskader og pyllerværk. Og jeg er stadig så imponeret af, at Kåre kan løbe så langt og flot efter sin hofteoperation.

Senere søndag blev der afholdt en lille uformel konkurrence – måske til Guinness Rekordbog: hvor mange glade, tørstige mennesker kan der være på Anni & Klaus' værelse?

Oldenburg er en dejlig by, og det var en acceptabel køreafstand. Vi fik fin service med BUR busser, og køretiden blev fordrevet med Bette Bentsen & Bingo Bents Bus Banko. Bent skal nok lilliige have pudset bingoformen og brillerne til næste gang, men så kører det igen☺

Til lykke til Bjørvin, der viste sig at være klubbens klogeste på piratviden (hvem skulle nu ha' troet det?) ☺

Godt nok er gennemsnitsalderen høj, men der er dog ingen af os, der er gamle nok til, at vi fik Dannebrog i hovedet, da det faldt ned i 1219 !Nu er spørgsmålet bare: hvor skal turen gå hen næste gang?

Jeg hjælper gerne Ulrik & Kim lidt igen næste gang, de skal arrangere en klubtur!