

## Den nye" bæk i Gl. Hornshøj

inspireret af

**Vilhelmine Jensen, Gjershøj 1883-1948**

**Læst af Knud Feldthaus**

Denne bæk ved alfarvej  
er beredt for dig og mig,  
ingen, ingen kan forbyde,  
om man livet her vil nyde.

"Sæt dig", lyder bænkens bud,  
"hvil de trætte lemmer ud,  
og når du dig hvilet har  
stå da op og gå herfra".

Vel er det ej en gammel een  
med krummet ryg og skæve ben,  
men derimod en splinter ny  
som er skænket af vor naboby.

Den venligt alle og enhver  
indbyder til at hvile her.

Så gå da, bruger, men betænk,  
vær gæstmild som den gamle bæk.



***Annika klippe det røde bånd over og  
der  
synges.***



***så skal***





*Og bænken afprøves.*

## Frit efter BAMSES VENNER: "På EN BÆNK I Gl. Hornshøj"

Hvor mange somre mon man tælle kan, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Fra man er amøbe og til man bli'r en mand, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Og hvis man er heldig nok, kommer man der også op, når man er gammel nok til at gå med stok.  
Alt det og meget mere det er hvad der sker, på en bænk i Gl. Hornshøj.

Morgenstund og guld-i-mund det hele køre rundt, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Giv mig dit hjerte så kysser jeg din mund, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Pige vil du med mig gå, alt i verden skal du få, for dig vil jeg male himlen blå.  
Alt det og meget mere det er hvad der sker, på en bænk i Gl. Hornshøj.

To pædagoger med strikkesokker på, og en kæmpe børnehave.  
Sætter sig ned, sammen med de små, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Hov der går min egen søn, bare de nu får nok i løn, for at passe på ham ellers er det synd.  
Alt det og meget mere det er hvad der sker, på en bænk i Gl. Hornshøj.

To stewardesser med strutteskørter på, går igennem Gl. Hornshøj.  
Vinker til mig, og forsvinder i det blå, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Hvorfor kom de denne vej, hvorfor sagde de hej til mig, jeg kendte ikke dem og de kendte ikke mig.

Alt det og meget mere det er hvad der sker på en bænk i Gl. Hornshøj.

Regndråber drypper, månen skinner ned, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Så sidder man der, endelig er der fred, på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Intet gik som det sku' gå, æren kan gud fader få, hvor blev du af du min skønne sommerdag.

Alt det og meget mere det er hvad der sker på en bænk i Gl. Hornshøj.  
Alt det og meget mere det er hvad der sker på en bænk i Gl. Hornshøj.