

KIRKEBLAD



Juni-juli

Idom-Råsted

64. årg. 2019

Livsrejse mod ukendte glæder

I en videopræsentation af den hollandske fotograf og filminstruktør Anton Corbijn, som kan ses på Louisiana Channel, fortæller Corbijn, at han i 1979, det år, hvor det engelske band Joy Division udgav deres legendariske plade "Unknown Pleasures", flyttede til London for at fotografere bandet for modemagasinet Dust.

Instinktivt vidste han, at han var nødt til at fotografere bandet på en undergrundsstation tæt ved, hvor han boede. Så han mødtes med dem på Lancaster Gate Tube Station og tog et billede, der senere skulle blive ikonisk.

Billedet forestiller bandet, der står sortklædte og rygvendte mod kameraet og ser ned i undergrundens flakkende lys, mens Ian Curtis, bandets forsanger, som den eneste ser sig tilbage. Med mørklagte øjne og indesluttet i sig selv, ser han væk fra lyset og rejsen mod de ukendte glæder ("Unknown Pleasures"), der ligger forude.

Frygtelig tragisk begik Ian Curtis selvmord året efter, billedet blev taget. Og når man ser det nu, er det, som om Corbijns billede fanger den mørke sandhed, som først

senere skulle vise sig. Det er som om, Corbijns fotolinse ser ind i Ian Curtis' sjæl og opnår adgang til en dybere eksistentiel virkelighed, der er utilgængelig for det blotte øje.

Og sådan er det med den bedste kunst. Den lader os se mere end det umiddelbart foreliggende, forstærker vores blik for verden og det menneskelige og sætter os i bevægelse. Skubber til vores grænser, prikker til vores fordomme, ryster vores viljes fundament. Og derfor har vi brug for kunsten for ikke at fryse fast i fordomsfuldhed, grænsetrang og forstokket viljefasthed, eller gå til i mørket i os selv, i verden og hinanden.

Vi behøver kunsten for at bevare nysgerrigheden i forhold til vores menneskelighed og holde os åbne for, at der altid er mere at sige om os selv, det andet menneske og verden, end vi tror. Fortællingen om mennesket er evig. Og først i det øjeblik, at vi tror, at alt er sagt, ånder døden os i nakken. Stilstand er død, som der står i en sang, men åbenheden og bevægelsen er livets udtryk, kunstens gave til os.

Minikonfirmandgudstjeneste

Torsdag den 13. juni kl. 12:30 i Idom Kirke

Som afslutning på forsommerens minikonfirmandforløb, som har omhandlet pinsen, holder vi en lille gudstjeneste i Idom Kirke. Vi synger pinsesalmer og laver fagter til og nyder synet af minikonfirmandernes udsmykning af kirkerummet med pinsens symboler. Efter gudstjenesten spiser vi boller og drikker kakao i konfirmandhuset for at fejre pinsen, kirkens fødselsdag.

Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten og efterfølgende hygge i konfirmandhuset.

Sogneudflugt for pensionister

Tirsdag den 18. juni

Afgang fra parkeringspladsen ved Idom-Råsted Skole kl. 8:00

Årets sogneudflugt for pensionister går til Danmarks ældste by, Ribe. Vi skal på rundvisning i Ribe Domkirke og bl.a. se Carl Henning Pedersens omdiskuterede udsmykning af ap-sishvælvingen ved alteret med fabelvæsener, som af kritikere er blevet kaldt ”smølfer”, men af kunstneren selv kaldes: ”Om tilværelsens mysterium”.

Dernæst skal vi have frokost på et Ribes mange hyggelige spisesteder. Efter frokost kører vi til Ribe Kunstmuseum, hvor vi får en omvisning i hovedværkerne fra museets faste samling og også hører lidt om den nye udstilling om maleren Kristian Zahrtmann.

Efter besøget på Ribe Kunstmuseum tager vi til Quedens Gård, Café og Krambod, og får vores kaffe dér.

Efter kaffen går turen hjemad.

Prisen for turen er 200,- pr. person.

Tilmelding til menighedsrådsformand Kim C. Thomsen senest **mandag den 10. juni** på tlf. 2623 2687 eller på kirke@kct.dk

Nadversalme i juni og juli

”Nu er det Åndens lyse tid”
Nr. 806 i salmebogstillægget 100
salmer

Nedtoning i Idom Kirke

Onsdag den 5. juni kl. 17

Kirkekalender Idom-Råsted



			Idom	Råsted
02. jun.	Gudstjeneste	6. s. e. påske	10:30	
05. jun.	Nedtoning		17:00	
09. juni	Gudstjeneste	<i>Pinsedag</i>	10:00	
10. juni	Gudstjeneste	2. pinsedag	10:30 (ved Black Box)	
16. juni	Gudstjeneste	<i>Trinitatis s.</i>		10:30
23. juni	Gudstjeneste	1. s. e. trin.	9:00 (MBC)	
30. juni	Gudstjeneste	2. s. e. trin.	10:30	
07. juli	Gudstjeneste	3. s. e. trin.		09:00 (MBC)
14. juli	Gudstjeneste	4. s. e. trin.	09:00 (MBC)	
21. juli	Gudstjeneste	5. s. e. trin.	09:00 (COW)	
28. juli	Gudstjeneste	6. s. e. trin.		09:00 (KIJ)
04. aug.	Gudstjeneste	7. s. e. trin.	10:00	

Jeg har ferie i uge 27-29. Embedet passes af præsterne fra Måbjerg-Ellebæk i perioden.

Sognepræst

Rasmus V. Christensen, Idom
Kirkevej 55
9748 5024 / 2635 5024
rvk@km.dk
Mandag er fridag.

MR-formand

Kim C. Thomsen
Kofeltvej 4, Idom
2623 2687
kct@kct.dk

Organist

Karen M. Madsen, Estrup-
vej 3, Idom
2543 9001
musikaren@retryg.dk

Afløserpræster, Måbjerg- Ellebæk

Karen-Ingeborg Jacobsen
9742 2949, kija@km.dk;
Martin B. Christensen
9741 1862, mbc@km.dk;
Christian O. Wegeberg
2325 4590, cow@km.dk.

Kirkeværger

Kirsten M. Almholdt Bur-
vej 1, Idom
2283 7051
kirsten@jgdb.dk
Kathrine F. Andersen
Nymøllevej 4, Råsted
9748 5285 / 5057 7670
t.fonager@mail.dk

Graver

Anette R. Christensen
Estrupvej 28, Idom
6170 5983
idom-raasted@hotmail.
com